

# Logg från Älva

Datum: 26/9

Elevloggare: Julia Berglund

Personalloggare: Björn

Position: Mitt ute på havet till Frankrike

Segelsättning: Ingen – vi går för motor

Fart: 4,2 knop

Kurs: Västlig

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ca 10.00 lördag – ankomst till Cherbourg

Väder: Mulet, vindarna har avtagit och lägre vågor

## Elevlogg:

Halli hallå!

Det gick mycket högre vågor igår kväll än vad det gjorde nu idag på dagen, vilket var väldigt skönt. Skönt var det också att det inte regnade något igår kväll då jag gick vakt på däck, och som tur var så har det inte regnat något nu den här dagen heller. Vågorna som gick igår kväll gjorde så att hela båten guppade något enormt och peket, alltså seglet längst fram på båten fick vatten över hela sig.

Ifall någon mår dåligt och inte klarar av att vara vakt oftast av illamående och kräkningar, så ställer vi andra i klassen upp för den personen och tar personens pass. Igår kväll var det många som kräktes och inte minst jag som även fick gå upp på natten och byta av en persons vakt. Kräkningarna skedde titt som tätt över reglingen, alltså över båten ner i vattnet. När man går på vakt så håller man koll på om det är några andra fartyg, bojar eller något ovanligt närmar sig, ifall man ser något så går man till styrhytten där kaptenen och en elev som går vakt står och styr. Om man är nattvakt så går man även brandrundor för att se så att inget har börjat brinna eller något som ser ovanligt ut.

Vad har hänt idag då? Jo, dagen började som vanligt med att frukosten serverades 07.15, vissa hade mer aptit än vad andra hade och vissa var mer trötta än andra. Denna frukost bestod av smörgås med pålägg och frukt. Klockan 07.45 informerade kaptenen hur vi låg till med vår position både till Frankrike men också ifall duschförbud fortfarande rådde eller inte. Duschförbudet rådde inte längre och jag kan tänka mig att det var en del som blev glada för att de äntligen fick duscha.

Efter frukosten började mitt vaktlag att gå vakt och brandlarmet gick precis efter att vi gick på vårt pass, så alla på skeppet fick springa upp på däck utomhus och Robert (en i besättningen) gick igenom skeppet men hittade ingen orsak till att brandlarmet drog igång, så då var det bara att återgå till det man höll på med.

När vi är ute på havet så är det alltid tre stycken elever som går vakt med en besättning, och de som inte går vakt har antingen fritid eller lektion beroende på vilka tider man går vakt. Mitt vaktlag går vakt på förmiddagen klockan 8-12 och på kvällen 20-24 vilket jag tycker är sköna tider, för det är ändå de tider man vanligtvis brukar vara vaken på, sedan byter vi i vaktlaget självklart av varandra

Eftersom att alla går vakt olika tider så är det alltid folk som sover när man är vaken vilket gör så att man inte ser alla, förutom vid de olika måltiderna.

Björn och Annika höll alltså två lektioner idag, en lektion för två vaktlag på förmiddagen klockan 09-11 och sedan en lektion på eftermiddagen för resterande vaktlag klockan 14-16. På lektionen gick Björn igenom andra världskriget och vad som har hänt i historien så att vi elever är ändå lite förberedda på när vi kommer till Cherbourg och guidningen som vi kommer att få av en engelsktalande person. Tiden som fanns kvar på lektionen fick vi tid att sammanställa resultaten av de enkäter och djupintervjuer som vi delade ut i Brügge.

Vid 11.30 var det dags för lunch, kocken Frida hade tillsammans med Byssanlaget lagat wok med kokosgrädde och torkade solroskärnor vilket var sjukt gott (får alltid så god mat här på Älva!)

Som vanligt så serveras middagen klockan 17.30 och idag fick vi köttgryta med ris som också var supergott! Just nu så håller Byssanlaget (de i köket) på att lagar smulpaj med jordgubb och choklad, mums! Vissa håller fortfarande på med att sammanställa sina resultat från intervjuerna i Brügge, medan andra sover, och så har vi ett litet gäng som tittar på en film.

Här bjuder jag och de andra på Älva på lite bilder!



Här är härliga besättningen! Frida, Christopher, Lotta, Sofia, Thomas, Robert, Sara, Frida (kocken) och Krister.



Här hade vi precis börjat vår tripp till Frankrike, fortfarande i Belgien alltså ☺

Det var allt för idag! Hoppas att ni har det bra där hemma alla föräldrar och anhöriga till elever och besättningen! Imorgon kommer en annanlogg skriven av Jacob ☺

### **Personallogg:**

Klassen går snabbt från att vara en landklass till att bli en seglande klass – den realistiska vägen lär den sig vad sjöben är, hur sjösjuka känns, hur man balanserar mat i ena handen och vatten i den andra medan man likt en slalomåkare tar sig fram i gången i mässen, vad sjösurning är och framför allt vilka konsekvenserna blir om den inte är gjord. Precis som vid kajen i Brugge så är klassen på tå, villig att lära, strukturerad och med en skön, positiv inställning. Även om de flesta (inklusive undertecknad) ibland är lite bleka om nosen.

Vi jobbar med att förbereda inför studiebesöken i Cherbourg, framför allt rundresan kring D-daystränderna i Normandie, eleverna har som Julia skrev en faktagenomgång om andra världskriget (det känns rätt att undervisa om slaget om England samtidigt som vi alla kan luta oss fram och se white cliffs of Dover genom styrbordsventilerna) med diskussion om vad kriget har betytt för attityder och normer i samhället, alltifrån rasism till könsroller. Förhoppningsvis kan dessa perspektiv vara till nytta i de sociologiska undersökningarna. Igår i Brugge intervjuade eleverna folk, och lät dem fylla i enkäter. Idag bearbetar de dessa data och får fram resultat, som kommer att läggas fram i seminariegrupper i morgon. Samma undersökning kommer de att göra i varje hamn, och i slutet av resan kommer de att redovisa sitt resultat och dra slutsatser om orsaker.

Dagen lider mot sitt slut och det är en nöjd klass som äter paj och njuter av att det är bara en halv meters våghöjd.

Hälsningar Björn, lärare i hi/soc samt nöjd pajätare