

# Logg från Älva

---

Datum: 23 september

Elevloggare: Amanda Andersson LK12a

Personalloggare: Thomas

Position: Hamnen i Brugge

Segelsättning: Inget

Fart: 0 knop

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Mulet

## Elevlogg:

Halloj!

Första dagen på Älva börjar lida mot sitt slut, det har varit en lång dag som startade med samling 05.30 på Bromma flygplats. Många nervösa och förväntansfulla klasskamrater möttes upp och starten på vår 5 veckors långa äventyr började! Det blev en kort flygtur ner på knappt 2 timmar där vi sedan blev hämtade av en buss på flygplatsen i Bryssel som tog oss till vår första utflykt för resan, Breendonk koncentrationsläger. Det är svårt att förstå vad som hänt innanför det höga stängslet och den tjocka taggtråden, men hemska saker har hänt och det kröp en närmare när vi blev guidade i lägret.

Vi tog bussen vidare till Brugge där vårt älskade segelfartyg Älva stod och väntade på oss. Vi blev utdelade våra hytter och bäddade våra nyblivna sängar, vi fick en genomgång av flytvästar och fick även kvittera ut en egen flytväst som vi ska ha under resans gång. Efter genomgången var det dags för utrymningsövning ifall något skulle hända under natten, större säkerhets genomgång ska vi få imorgon av vår kapten Thomas. Kocken Frida hade fixat middag åt oss, så det var bara att ta för sig av cous-cous salladen med kyckling och tzatziki. Smarrigt!

Nu börjar folk röra sig i land och ska utforska vår nya stad för några nätter framöver, några har redan somnat för kvällen, vissa sitter och spelar tv-spel och vissa är hurtiga och ska ta en springtur för att se staden från ett snabbare perspektiv.

Vädret visar en mulen sida av sig men en varm och skön luft, solen har tittat fram lite då och då under dagen.

Än så länge är allas humör på topp och jag hoppas att det håller i sig även de tuffa dagarna som kommer framöver!

Skeppohoj!

**Personallogg:**

Vi välkomnar klassen ombord! Fartyget har varit utan elever några dagar och det blir så tråkigt.

Vi ser fram mot en trevlig resa.

Från hela besättningen genom kapten Thomas.