

Logg från Älva

Datum: 22/10-2014

Elevloggare: Malin Lindelöf

Personalloggare: Arvid

Position: Malaga

Segelsättning: Till kaj

Fart: -0 knop

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Elever & lärare. Lördag, Arlanda

Planerat datum för att segla vidare: Elever flyger hem 25/10 Älva seglar vidare med MT nästa månad

Väder: 28-35°, soligt med lätta brisar

Elevlogg:

Malaga välkomnade oss med 28° och strålande sol. Vi hade lagt till klart, var färdiga med städningen samt fått i oss en god kyckling och bulgursallad ca 14:00. Vissa gick ut och sökte av staden, men de allra flesta av oss drog oss ner till havet och stranden där vi hängde större delen av de som återstod av dagen.

Vi möttes av ett kristall blått hav som verkligen bara väntade på att vi skulle ta ett första dopp. Att ligga på stranden och titta upp mot palmerna känns rätt schyst! Det faktum att börjar bli höst hemma i Sverige är det svårt att förstå då vi här kan sitta och äta lunch i bikini uppe på däckets samt att vi kan ligga och sola i timtal och behöver gå och svalka oss i det ljumna vattnet för att inte smälta bort.

Det blev en sen kväll för det allra flesta igår, några killar i klassen gick och kollade på storskärm på fotbolls match andra gick ut och strosa och tog en glass längst strandpromenaden där vi spenderade tiden efter middagen fram till landgångsförbudet som börjar kl 23:00

Denna stad med både värme och sol är verkligen det klassen behövde innan det strax är dags att börja packa väskorna för att bege sig tillbaka till Sverige. De allra flesta tycker det ska bli tråkigt men ändå skönt att möta sin familj på flygplatsen och komma hem till sin egen säng, vi har varit med om så himla mycket under dessa 33 dagar och de kommer nog kännas tomt för de flesta att inte i klassen runt om kring sig 24 timmar om dygnet, men som sagt ändå skönt att komma hem till ett höstfärgat Sverige 😊

Personallogg:

Äntligen i Malaga! La Malagueña välkomnar oss med strålande sol och 32 grader i skuggan. Det är vi värda efter en lite stressig färd från Vigo. Redovisningarna har pågått under hela dagen och nu är de äntligen klara. Det har varit ett privilegium att ha fått lyssna till mycket imponerande och intressanta föredrag. Be ungdomarna berätta lite om sina undersökningar när de kommer hem. Efter det har eftermiddagen kantats av feedback kopplat till betygsmatriser. Några återstår imorgon. En kollektiv lättnad har sänkt sig över Älva. Många har flanerat runt i staden på kvällen, lyssnat på trumpetorkestern i parken, badat, solat, ätit glass och njutit av att inte behöva tänka på slutredovisningen.

Vi ses på lördag.

Arvid