

Logg från Älva

Datum: 2 oktober, 2014

Elevloggare: Klara Hedlund

Personalloggare: Annika Moe

Position: Gosport utanför Portsmouth, England

Segelsättning: ingen

Fart: 0 knop

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Växlande molnighet och 15-20 grader

Hej kära loggläsare!

Dagen började som vanligt med god frukost 7:15 och därefter städning av skeppet. På morgonen gjordes även dagens planer som bestod av en dagsutflykt till den lite större staden Portsmouth. Vid 9 tiden började vi röra oss mot den närliggande färjan som skulle ta oss till staden. Från Gosport där Älva ligger till Portsmouth tog det inte mer än 5 minuter.

Portsmouth bjöd på strålande sol och 20 grader varmt. Väl där gjorde vi vår undersökning, delade ut enkäter och gjorde djupintervjuer. Vi blev trevligt bemötta av stadens befolkning och arbetet flöt på vilket resulterade i att många arbetsgrupper fick en del fritid. Till allas stora förtjusning bjöd Portsmouth även på en hel del shopping. På den långa gågatan fanns diverse butiker och märkesaffärer som vi sprang in och ut ur samtidigt som vi nöjt av den trevliga staden och det varma vädret. Hela klassen strålade samman inne på den stora klädaffären Primark och lämnade x antal timmar senare med tunga kassar och nöjda miner.

Dagens Lunch fick vi själva köpa i Portsmouth med de lunchpengar vi hade fått på morgonen. Vi fortsatte även på eftermiddagen att strosa runt i den härliga engelska staden, shoppa och göra våra undersökningar. Många elever valde även att äta middag ute idag för att få njuta lite extra av staden. Och nu vid 20 tiden börjar de trilla in en efter en efter en lång, härlig och händelserik dag i Portsmouth.

Ikväll blir det filmvisning och någon gång imorgon är det planerat att vi ska lämna hamnen för att röra oss mot Vigo. Hoppas allt är bra hemma i Sverige, här har vi det toppen!

Varma Hälsningar från alla på båten!

Lärlarlogg

Ännu en trevlig dag med LK12a. Björn och jag är så imponerade över deras mod och sociala förmåga. Inga problem att komma i kontakt med Portsmouth invånare, unga som äldre. De är verkligen värda den lediga tid som eftermiddagen ger när förmiddagen varit produktiv.

I morgon kommer de göra samma undersökning i Gosport, den lilla sovande och lite slitna förort som ligger på en halvö utanför Portsmouth. De socioekonomiska skillnaderna kommer förmodligen visa sig i en senare jämförelse.

Björn och jag hade tänkt ta båten till Isle of White i kväll för att reka, men solen värmdde så gott på caféet vid Spinaker Tower, fötterna värkte och en viss landsjuka behövde kureras så vi stannade i Portsmouth. När man inte varit i en stad förut ingår det ju lite rekognosering inför nästa års segling så vi frågade om några elever ville reka med oss. Vi fick napp så i morgon tar Björn och jag med oss fyra frivilliga historienördar (Alex, Victor, Caroline och Pontus) för att gå på Marinmuseet och kolla u-båtar, Nelsons slagskepp Victory samt Henrik den VIII:s Mary Rose.

Nu rasar det in elever med händerna fulla med Primark-påsar... Oj vad energinivån ökade. Ner i hytterna och upp igen. Nu har de ansiktsmasker på sig. Scary! Nu blir det tjeffilm med dessa spökungar ☺.

Skrik, skratt och fniss på er önskar

Annika "Ankan" Moe