

Datum: 18 oktober

Loggskrivare elev: Evelina Tönnesen

Elevlogg:

Hej på er alla där hemma! Idag har det blivit min tur att skriva, vilket jag såklart glömde bort så därför är denna logg lite sen. Hehe.

Dagen började med att vi åt en god frukost som vanligt och kaptenen presenterade vad som gällde för dagen och han meddelade att idag var det tillslut dags, efter mycket om och men, att styra kosan mot Malaga. Efter morgonmötet sattes det igång med att kasta loss och städa båten och sjösjukan blev tyvärr redan ett faktum ca en trettio minuter efter avfärd.

Förutom att vi ätit en väldigt god lunch och middag har det inte hänt speciellt mycket idag vilket gör detta loggskrivande blir ganska svårt, men förutom att vi har hunnit kolla på ungefär 3 filmer och ätit massa mat har även vi som har gått på vakt sett delfiner! Och man kan ju inte annat än bli glad när man ser dem hoppandes vid båten.

Även om det är rejäla vågor och ganska trist väder så ska jag följa min fars råd och försöka vara positiv för nu börjar ju denna otroliga resa lida mot sitt slut. Så nu hoppas vi på att vi får mer sjöben tills imorgon och en god natts sömn, nu ska jag fortsätta titta vidare på filmen The Hobbit som visas i mässen (typ vardagsrummet) tillsammans med de få klasskamrater och lärare som är vakna ☺
Hoppas ni alla har det bra där hemma och att det väntar snö på oss när vi kommer hem om en vecka!

Adjö på er /Evelina

Personallogg:

Äntligen till havs efter en regnig och blåsig vecka i Vigo. Höga dyningar och motvind gör att vi sakta rör oss söderut och många magar är lite oroliga, men eleverna kämpar på och är vid gott mod. Trots gungande lagade byssan till en underbar fisksoppa med allioli till middag som uppskattades storligen av många. Denna logg blir mycket kort eftersom det inte är lätt att skriva när stolen åker iväg en meter från datorn vid varje stor våg och skärmen börjar svaja oroväckande. Tack och god natt.

Arvid