

Logg från Älva

Datum: 17/10 - 2014

Elevloggare: Pontus Spångberg

Personalloggare: Robban

Position: Vigo, Spanien

Segelsättning: Land

Fart: Ingen

Kurs: Inge

Beräknad ankomst till nästa hamn: Yolo (Bästa svaret jag fick)

Väder: Växlad menlighet

Elevlogg:

Hej logg läsare Pontus här!

Idag fick vi äntligen det efterlängtade svar på när vi skulle lämna Vigo, Spanien. Vi lämnar kl. 8:00 imorgon, lördag den 18. Vi har tyvärr inte kunnat lämna hamn tidigare då det är ett ruggigt väder ute på det stora havet men det ska vara tillräckligt bra.

Om jag ska lämna hur det ska vara och skriver om hur det har varit idag. Idag så har vi haft en av de varmaste dagarna i Vigo, dock vart det inte mycket sol vilket var lite av en besvikelse men Vigos väder är känt för sitt regniga och gråa väder.

Idag så gjorde det flesta projekt grupper sina sista enkäter för att sen förbereda sig till helårs redovisningen, vilket alla nog är lite nervösa för men de grupper man har hört på halv års redovisningen har vart otroliga duktiga och jag tvivlar inte allts på att det kommer bli några problem för någon grupp att redovisa helårsredovisningen.

Andra saker som har hänt förutom skola är bunkrande av olika sötsaker och läskeblask, och annat allmänt shopping. Vi har inte bara sprungit runt på staden idag och handlat olika saker, det intressantastes enligt mig har hänt på båten idag. Vi har fått veta att vi får börja studera till sjökörkort. Det är inte obligatoriskt men det var ändå en stor majoritet som ville antingen ta det för första gången eller förnya sitt gamla. Vi kommer ha lektioner två gånger om dagen först är 13:00-14:00 och andra 16:15-17:15 och vi kommer gå igenom mycket teori men de sa att vi också kommer ha en hel del praktik och om man är på vakt under lektions tid så får man en praktisk uppgift som man kan göra medan man har sin vakt.

Men det bästa idag var nog att vi fick klättra upp i den masten där råseglet sitter och jag som är väldigt höjd rädd gjorde det, och det kändes skönt. Det var kul att klättra upp för repstegen och de andra som klättra upp tyckte också att det var kul men många tyckte att det var läskigt när man klättra ut på råseglet när man väl var där uppe men efter lång tid av försiktigt gående på rep så var det värt det när man var längst ut. Sen den utrustningen man använde bestod av ett sele som var på kroppen runt bena och sen fast satt i en släde som sitter fast i en tamp och en släde är en sorts broms så om man skulle falla så skulle den ta emot en.

Här ser vi en bild på mig och min lärare Arvid då vi är på väg upp för stegen (Jag fick tyvärr inte tag på en ordentlig bild på när vi satt längst ut på slagseglet).

Tack o Hej nu säger jag tack för mig.

Personallogg:

Efter snart en vecka i Vigo så är det äntligen dags att lämna kaj och sätta kursen söder ut. Tyvärr är inte vindprognoserna de bästa men vi hoppas på att det ska mojna och vinden ska vrida.

Underhållsarbetet är svårt att fullfölja utomhus då det regnar hela tiden. Däremot har vi hållit oss sysselsatta med diverse inomhus göra så som att städa maskin och rätta sjökort, mm.

Nu har även delar av besättningen fyllt på sina godisförråd inför morgondagens avsegling.

Inte bara har eleverna fått klättra i rået idag utan även besättningen har fått ta sig upp dit inte bara en gång idag. Däcksbelysningen som sitter i fockmasten hade tydligen gått sönder under ett av alla regnoväder och armaturen hade vattenfyllts.

Thomas, vår kapten följer vädret kontinuerligt för att veta hur vindarna kommer att te sig. Som förberedning inför seglingen imorgon hade vi en teoretisk man över bord övning där vi gick igenom vad man bör göra om sin kamrat ramlar i vattnet efter inte har tillåtit en sådan övning tidigare på resan.

Nu är klockan snart elva och det är dags att gå till koj för att ladda batterierna inför morgondagens segling.

God natt önskar Robban och Sara från Älva, Vigo.

