

Datum: 16 oktober, 2014

Elevloggare: Melissa Pervan

Personalloggare: David

Position: Vigo, Spanien

Segelsättning: ingen

Fart: 0 knop

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vi inväntar bättre väder, för närvarande så är det för hårt för att vi ska komma någonstans om vi ger oss iväg. Följer rapporterna noga och går så snart vi kan. Malaga nästa hamn. (Från kapten)

Väder: Kraftigt ihållande regn hela dagen och hårda vindar.

Hej alla loggläsare! Hoppas ni haft en bra dag, det har i alla fall vi i klassen haft!

Dagen började med en redig frukost, sen drog den dagliga städningen igång, besättningen var extra petiga idag och det vart ett antal bakläxor men fint blev det allt!

Efter frukosten fick vi den dagliga informationen av Arvid och David som idag inte bestod av speciellt mycket förutom att vi skulle samlas vid lunch för lite info om aktiviteter under eftermiddagen. Vi höll tummarna på att det inte var en guidad tur i regnet som öste ner utomhus. Några hoppades på en tripp till Portugal eller en slapp dag med shopping.

Majoriteten av klassen tog tappert på sig gummistövlarna och regnkläderna för en sista shoppingrunda i ösregnet, det blev till och med ett och annat frisörbesök. Lunchen bestod av ungs�pannkaka och i samband med denna fick vi information från lärarna om hur dagen skulle se ut.

Glada blev nog alla efter att vi hörde när vi "fått" tillträde till ett lyx gym med spaanläggning. Klockan fyra drogs det igång ett tufft gym-pass med en sprallig instruktör. Efter en timme av intensiva övningar och trötta elever var det dags för bad och avkoppling.

När vi bytte om till badkläder så steg vi först in i den lyxiga duschen, sedan vidare till poolen. Där möttes vi av en träningspool, en stor bubbelpool med många roliga funktioner, ångbastu, torrbastu samt en is-dusch. Efter många trötta och slitsamma dagar på båten och i regniga Vigo så steg vi därifrån som förnyade människor. Med andra ord så var denna vistelse uppskattad och välbehövd.

Nu kanske ni tror at vår underbara dag slutade här, då kan jag glatt meddela att festligheterna fortsatte därefter! Efter vår gymvistelse så samlades vi kl 8 på restaurangen Conpostela. Där bjöds det på olika tapasrätter och trevligt sällskap. Nu sitter vi här, några spelar kort, några

kollar film, och några har gått och lagt sig efter en mycket händelserik dag. I natt kommer vi nog sova gott.

Detta var sista kvällen i Vigo och som sagt var det ett underbart avslut, imorgon väntas nya äventyr på havet och sedan ett nytt kapitel i Malaga

Jag önskar er en fortsatt trevlig kväll (natt eller dag) och vi alla här ombord hälsar till er där hemma i Sverige!



Personallogg:

Hej hej!

En förmiddag utan lektioner och redovisningar byttes ut mot bedömning och planering av kommande eftermiddagsgemensamhetsaktivitet. Regnet öste ner. Hela dagen. Värre än tidigare. Enligt lokala rapporter var det ingen lek. Avsaknaden av Gore-tex-skor alternativt gummistövlar var stor under min och Arvids planeringsresa till fots i den kraftiga nederbörd som varade. Önskningar om fysisk aktivitet har framförts tidigare av elever. Efter att gått igenom flera alternativ fattades det beslut om ett tuffare gruppträningspass beläget på ett träningscenter. Efter avslutad träning väntades avkoppling i anläggningens badavdelning där badmössa självklart var ett tvång. Därefter väntades samkväm för lärare, elever och besättning på en gemytlig tapas-restaurang. Utsökt mat och god stämning. Imorgon är det återigen fokus på studier, efter en dag där batterierna har laddats.

Vid elektroniken, David