

Logg från Älva

Datum: 12/10 - 2014

Elevloggare: Alex Norberg

Position: Vigo, Spanien

Väder: 18 grader, växlande molnighet.

Personalloggare: David

Tja Loggen!

Idag är det jag, Alex, som har fått nöjet att skriva denna logg. Idag har vi åkt på utflykt till staden Santiago som ligger cirka 7 mil från Vigo, där vi fick en 1,5 timmes guidad tur runt staden, tyvärr så var det lite svårt att förstå vad guiden hon sa, men jag tror att det handlade om hur staden Santiago grundades och hur den har förändrats och växt fram under de senaste 1000 åren. Det var väl kanske inte så himla kul direkt men den distraherade oss från att tänka på hur kallt och blött det var ute.

Efter turen så fortsatte vi elever med våra undersökningar. Vi gick runt och kämpade för att få svar på våra enkäter och intervjuer i 2-3 timmar i ösregnet sen begav vi oss tillbaka till Vigo. Nu har vi precis fått äta en sjukt god middag tillagad av vår grymma kock Frida!

Innan jag glömmer det måste jag även säga att denna dag även varit lite speciell för att vi har fått en till 18 åring ombord, Julia B!

Nu blir det Fifa-kväll för en del, vakt för andra eller vem vet, kanske en trevlig kvällspromenad på stan. Ikväll är dessutom alla ombord på lite extra bra humör då vi har sovmorgon till 9.30 istället för till 7.15, det kanske inte låter så himla exalterande direkt men jag lovar att för oss är det guld värt!

Personallogg:

God dag!

Efter ett rejält kramavsked till Björn som idag flög hem nyttjades, för omväxlingsskull, buss istället för båt som dagens transportmedel. Besöket gav oss en inblick i vad Santiago de Compostela pilgrimsvandringen innebär. Det framkom ifrån den guidade turen att väderstatistiken menade att det regnade på aktuellt ställe omkring 300 dagar om året. Vi hade valt en av dessa 300 dagar dessvärre. Men som ordspråket säger: efter regn kommer solsken – och det fick vi erfara (en kort stund) även denna gång. Intressant att se eleverna "in action" då flera med hjälp av kreativa lösningar kunde göra sig förstådda på ett, nästintill, helt främmande språk. Väl hemkomna blev vi bortskämda av köks-ansvariga i form av en utsökt middag med "pulled pork" som bas och därtill fantastiska tillbehör! Kvällen för oss lärare har avslutats med en längre överlämning vilken har förberett oss nya lärare väl (tror vi) inför kommande avslutningsveckor.

Vid tangentbordet, David