

# Logg från Älva

Datum: 10/10

Elevloggare: Hanna

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: 42° 28.960' N d 9° 16.428' W

Segelsättning: Ingen

Fart: 7.7 knop

Kurs: 150°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon

Väder: Skiftande mellan sol och regn

## Elevlogg:

Hejsan hoppсан, skepp ohoj!

Hoppas ni mår bra, här är humöret i alla fall på topp. Vi fick nämligen goda nyheter på frukosten att vi anländer i Vigo redan imorgon bitti. Idag har ju varit ytterligare en dag då vi är ute och åker på sjön, och nu efter åtta dagar till havs börjar vi elever (samt även lärare och besättning) att bli aningen rastlösa och vi ser alla fram emot att äntligen få stiga iland i värmen.

Annars har dagen bjudit på solsken, inte så mycket vågor, flera grupper har haft redovisning och vissa elever har haft turen att få se både valar och delfiner på nära håll. Sen hade vi ett gäng som spontant tänkt baka kakor till alla ombord, men råkade visst missta socker för salt. Så ni kan nog gissa hur det blev? Bara att göra om och göra rätt men de blev goda i slutändan!

Nu till kvällen spelas filmen "The other woman" som det serveras hallon grottor till som byssan-laget så snällt har bakat till oss.

Så medan vi ser på den kommer vi fortsätta rulla framåt, med land i sikte, så ha det bra och simma lugnt! Hälsningar alla vi på Älva!

## Personallogg:

Egentligen skulle Arvid ha skrivit denna logg eftersom lärarbytet skulle varit igår kväll – men Biscayas okynnighet har gjort att istället skriver jag detta medan Arvid ligger och vråker sig på ett lyxhotell i Vigo. Stämningen ombord höjdes ett antal steg, som Hanna berättade ovan, när Spanien siktades, GSM-täckning infann sig och frekvensen på SMS och telefonsamtal från båten steg drastiskt, från en obefintlig nivå. Nu lägrar sig doften av popcorn i Älvas salong och bara vakterna är ute på däck och njuter av en vacker nästanfullmåne och dess sken i vattnet. Ett vatten som är lite vackert vågigt och tilltalande på alla sätt, helt annorlunda än det varit den senaste veckan. Det är exakt sju dagar sedan vi lämnade Portsmouths hamn. I morgon bitti ska vi in och känna fast mark under fötterna. Det ska bli spännande att se hur balansorganen reagerar på detta. Vi är nämligen vana att liksom dansa fram i takt med rullningarna hela tiden beredda att gripa tag i eller helt enkelt bara studsas mot något i vår väg. Jag antar att detta sätt att ta sig fram inte kommer att passera helt obemärkt i Vigo.

Slut för denna gång. Jag och Annika tycker att det varit det varit fantastiskt att segla med denna positiva hjälteklass. Vilka kämpar. Vi tror att de lärt sig massor om inte bara vetenskaplighet och sociologi utan också om sin egen förmåga att klara av tuffa förhållanden. Vi önskar dem och besättningen en solig och lugn fortsättning. De är värda det.

Tack också vår glada, välfungerande och supertrevliga besättning.

Adjö för denna resa

Björn