

# Logg från Älva

---

Datum: 1/10

Elevloggare: Ebba Gotthard

Personalloggare: Robban och Sara

Position: Portsmouth

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Svag vind, varierande molnighet

## Elevlogg:

Hej, kära loggläsare!

Efter ett otroligt långt och inte speciellt händelserikt dygn har vi nu anlänt till Portsmouth. Vid 00.00 i natt kastade vi loss från Cherbourg, och inte nog med det var det även vaktlagsbyte vilket komplicerade det hela, plus att en viss BB hade glömt att man ska byta vaktlagstider framåt och inte bakåt vilket ledde till att det var många som fick gå långa och jobbiga vakter under natten. Som kompensation ställdes alla lektioner in och alla fick lov att sova. Så dagen har förutom diverse vakter bestått av kortspel och visning av filmer så som- *Crazy stupid love*, *Frozen* och *Perks of being a walflower*. Efter lunch sprack vädret upp och det var några som tog tillfället i akt och la sig uppe på däck för att bättra lite på brännan.

Det gick snabbare än förväntat att ta sig till Portsmouth vilket ledde till att vi under ett par timmar fick ligga och guppa utanför för att invänta lotsen som var beräknad klockan 17 svensk tid. När vi äntligen kommit in och låg fast var det dags för städning och rent skepp vilket helt enkelt innebär att skeppet ska vara helt rent. Efter städning har nu några begett sig ut för att titta lite på staden, några har stannat på båten för att sova, spela kort eller titta på film.

Dagen logg blev otroligt kort med anledning av den otroligt o-händelserika dagen, men vi hoppas att ni har det bra där hemma i Sverige! Vi har det i alla fall väldigt bra här borta.

Hej Hopp /Ebba



## Personallogg:

Hej Loggen!

Dagen har för vissa varit väldigt lång då lotsen kom vid midnatt. Besättningen började förbereda redan klockan elva på kvällen med den vaktgående elevgruppen. Det tog så lång tid som till klockan två innan ribben var uppe, och Robban inte hade lust att köra över till Gosport. Tyvärr fick vi ingen vind så inga segel fick komma upp och vädras och överfarten blev väldigt lugn. Lotstid var klockan 16:15 så vi hade gott med tid att ta oss över till England.

Efter att lotsen hade kommit ombord tog det någon timme tills att vi var förtöjda. Nu ligger vi utanpå ett grönt fyrskepp vid namn Mary Mouse 2.

Utanför oss har vi även ett engelsk, tidigare danskt segelfartyg som för tillfället kör skolesegling med ungdomar i åldrarna 12-15 år.

Vi tar det lugnt ombord nu och tar igen oss efter dagen. Engelskmännen har tittat in hos oss och tycker att Älva ser ut som ett hotell jämfört med hur deras fartyg ser ut.

Skepp och hoj

Robban och Sara