

Logg från Älva

Datum: 2014-09-06

Elevloggare: Evelina Schmidt

Personalloggare: Karro

Position: Hirtshals hamn

Segelsättning: -

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag

Väder: Mulet

Elevlogg:

Skepp o' hoj där hemma!

Idag var ytterligare en spännande och händelserik dag på Älva. Vi startade dagen med att strax efter 8 lägga till i Hirtshals hamn, en relativt stor fiskehamn. Förmiddagen ägnades sedan åt självstudier. De flesta skrev på sina marinbiologirapporter, men även VHF lästes flitigt.

Efter en god lunch bestående av svamppasta med pesto var det äntligen dags för Hirtshals höjdpunkt, Nordsjömuseet. Det visade sig vara både häftigt och lärorikt med allt från akvarier med fiskar, hajar och ryggradslösa djur till en båtsimulator som simulerade en resa med en av Hirtshals fiskebåtar utanför Hirtshals hamn i relativt hög sjö. Det jag dock tror att alla uppskattade mest var de två Klumpfiskarna och att se när de matade sälarna. Vissa hade även turen att få prova slänga fisk till dem.

Efter besöket valde vissa att ta en sväng in till "staden" för att bland annat leta upp en mataffär, medan andra beslutade sig för att gå direkt till Älva, däribland byssalaget som hade kvällens trerättersmiddag att förbreda. Middagen blev som väntat utsökt och i och med att den bland annat bestod av rödbetsbiffar passade Tova, Lisa och kock-Frida på att ta till vara på rödbetsaftnen, nämligen till att färga kock-Fridas hår med. Det blev riktigt bra! Kvällen avslutades sedan med ett ganska intensivt vattenkrig som resulterade i en hel del blöta kläder på tork och vi ser nu fram emot morgondagens tidiga avgång till Esbjerg.

Evelina

Besättningslogg:

Hej hej alla goa loggläsare!

Jag heter Karolina och gör delar av min praktik här ombord på Älva då jag läser Klart Skepps yrkesutbildning "Skärgårdskapten" som resulterar i en Fartygsbefäl Klass VII examen.

Idag tuffade (tyvärr inga segel uppe denna sträcka då vinden inte visat sig från sin rätta sida) vi in i Hirtshals hamn direkt efter att frukosten var avslutad. Innanför piren är det lite kringelikrokigt så vi fick backa in till vår kajplats sista biten. Den osande fiskrenslukten kändes av med en gång då Hirtshals är en stor fiskeby/stad. Det kanske må vara en stad men efter att ha varit runt på gatorna känns det mer som en by.

Under dagen har klassen varit iväg på museum så vi i besättningen har fått fixa ombord på båten i lugn och ro, fast det är ju inte lika roligt när de är borta såklart. Efter att ha varit runt på en promenad längs kajen har vi sett många fiskebåtar, mer eller mindre underhållna men de flesta såg förvånansvärt fina ut.

Det är inte speciellt livat här förutom fiskegubbarna som håller till vid kajen. Ja förutom på Älva då där det alltid är livat då denna klass är full av liv – speciellt på kvällarna till kaj.

Mitt emot vår kajplats har det under hela dagen kommit in fiskebåtar och lämnat sin fångst, vilket resulterade till ett stort sällskap av trutar under middagen då det måste ha hivats i fiskrens. Det serverades tre rätter idag som var otroligt god, vegetarisk och fri från allergener så att alla kunde äta den, Viktor höll dessutom ett fint tal om detta.

Nu har ungefär halva tiden gått på den här seglingen och det har varit jättekul att lära känna den här klassen och jag hoppas på två till roliga och innehållsrika veckor – vilket det med säkerhet kommer bli då alla är väldigt härliga och glada mest hela tiden.

Hoppas ni har det bra hemma i Sverige, imorgon seglar vi (förhoppningsvis) vidare mot Esbjerg då det ryktats om bra vindar.

Karro