

Logg från Älva

Datum: 2014-08-28

Elevloggare: Vincent och Sofia

Personalloggare: Styrman Sören

Position: Karlskrona, förtöjda i Handelshamnen

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Uddevalla måndag eftermiddag

Väder: Molnigt med en skur på eftermiddagen och sol mot kvällen.

Elevlogg:

Hej å hå!

Vi kom äntligen fram till Karlskrona idag klockan 8. Vi lade till mellan ett kustbevakningskepp och ett annat allmänt stort skepp, vi känner helt plötsligt att Älva kanske inte är så stor ändå.



Detta är på väg till Karlskrona när vi åker under Ölandsbron.

Under förmiddagen fick vaktlagen olika uppgifter, den ena hälften sattes på att städa båten och den andra skulle sy fast travare på de två nyinköpta seglen. Travare är de som gör att seglen sitter fast vid masten. Detta gjorde vi även efter lunch men fortfarande bara i halvklass och den andra halvan av klassen hade fysiklektion med Maggan. När vi var färdiga med detta fick vi ledigt resten av dagen och då gick majoriteten av klassen in till den lilla staden. Där köpte vi godis för 30 kr/kg vilket är ett väldigt bra pris men det är nog inte lika bra för våra tänder. Efter detta så hade vi en liten frisörsalong där Catarina var frisör. Medan detta skedde gick ett litet gäng in till staden och åt på restaurang och efteråt gick de på bio.



Nu under kvällen och natten så kommer vi ligga vid hamn och därför kommer vi gå hamnvakt så att inga obehöriga ska komma på och så att inget illa sker.

Besättningslogg:

Jo, vi har varit lite vingklippta på seglingen ner hit, eftersom våra nya segel – foc och storsegel – kom ombord bara några timmar innan vi skulle avgå. Vi hade alltså inte hunnit göra dem klara att hissa och fick nöja oss med det vi hade, förseglen och mesanseglet.

Men idag har eleverna och matroserna tillsammans gjort ett strålande jobb med att göra de nya seglen klara, och i morgon eftermiddag när vi går härifrån skall Älva kunna breda ut sina snövita vingar (för att ta till en kliché) om vinden är med oss.

För oss i den något äldre generationen väcker återseendet med Karlskrona lite blandade känslor. Gjorde man lumpen i flottan så gick man här och gjorde höger och vänster om i snögloppet på bataljon Sparres kaserngård dag efter dag. Militär grundutbildning i fem veckor eller så, innan man

placerades ut på flottans olika fartyg. Men nu känns staden på något vis vänligare och varmare, sensommarsolen glittrar över hamnfjärden och man har världens bästa jobb, att få segla med ännu en toppenklass ombord i Älva. I morgon blir det besök på Marinmuséet och örlogsbasen med varvet och sedan avgång på sena eftermiddagen.

Apropå örlogsvarvet, tillåt mig en gammal dålig historia: De som jobbade där förr kallades pillemasare, och var inte direkt berömda för hög arbetstakt, om man säger så. Två karlskronafruar möttes på gatan:

- Jag har hört att vår granne Andersson har gått in i den eviga vilan.
- Ååh herregud, när dog han?!
- Dog? Nej, han har fått jobb på örlogsvarvet.

Hälsningar från styrman Sören