

# Logg från Älva

---

Datum: 2014/09/15

Elevloggare: William och Hanna

Personalloggare: Lena

Position: N 51° 19.7' E001° 25.1'

Segelsättning: -

Fart:-

Kurs: -

Beräknad avgång från hamn: Imorgon eftermiddag

Väder: Disigt/sol

## Elevlogg:

Hejsan morsan, hejsan stabben här är brev från älsklingsgrabbarna

Idag åkte vi på utflykt till Dover och besökte gamla medeltida slottet Dover Castle där vi blev guidade i gångarna från andra världskriget. Gångarna användes till bla logi och sjukhus till krigsskadade soldater. De visade många gamla filmer från nazistdömet och andra världskriget. Efter många trappsteg från de underjordiska gångarna kom man upp till slottet där Frankrike är synligt en klar dag. Därefter var det lunch på en äng bredvid en sluttning där hela staden Dover var synlig. Sen var det fritid i Dover med tillfälle att handla, shoppa och fika. Efter en lång bussresa hem var raggmunk med lingonsylt serverat och nu väntar filmen Divergent, vilket vi hoppas på är bra!



## Besättningslogg:

God kväll!

Dagen började tidigt med frukost halv sju då båten skulle vara färdigstädad innan vi tog bussen till Dover. Utebliven sömn kunde dock tas igen då bussresan tog nästan två timmar och vi som var vakna fick se mycket av det engelska landskapet. Fästningen i Dover, som påbörjades redan under romersk tid, var lika imponerande som förra året. Nytt för i år var att vi fick möjlighet att besöka tunnlar under borgen. Där fanns förutom ovan nämnda sjukhus en stab varifrån man bland annat dirigerade evakueringen av allierade soldater i Dunkirk 1940. Mycket spännande för en historienörd.

Mvh

Lena