

# Logg från Älva

---

Datum: 19 maj 2015

Elevloggare: Linnéa Hogstrand

Personalloggare: Stefan och Robban

Position: Haansweert

Fart: Som en fasthållen sköldpadda (0 knop)

Kurs: Morgondagen

Planerat datum för att segla vidare: 21 maj, Torsdag.

Väder: Blandad kompott; molnigt, soligt, blåsig, regnigt, vindstilla och torra.

## Elevlogg:

Tjenixen Tjofräs!

Denna dag har bjudit på en salig blandning av allt från upptag av grisigt ankare till fin tre rätters middag nu på kvällen.

Allt började med att vi efter frukost lättade ankar, lite krångel med en spolpump fördröjde avgång med ungefär en halvtimme, men klasskamraterna på vakten och några från besättningen, Erik, Stefan och Sören, skötte det så bra att många inte ens lade märke till att vi började röra på oss.

Vi andra som inte klättrade runt bland kättingen inledde operation storstädning dvs. Rent skepp, där alla fick städa sina respektive hytter lite extra noga i jämförelse med vad vi annars gör varje dag efter frukost. Det dammsögs, moppades, fejadades och stojades rejält här nere i mellaninredningen, främre inredningens hytter är fortfarande utforskad mark för min del, så jag kan inte lägga några större kommentarer gällande det området.

Som vanligt flöt vakterna på bra när vi styrde vår kosa mot hamn. De som inte hade vakt fick antingen chillaxa eller hålla redovisningar på engelskan som var baserade på intervjuer som vi gjorde i Portsmouth förra veckan. Sen kom allt lite för fort för oss ungdomar då vi både hade lunch (Supergod tjoockpannkaka! Tackar!) och kom fram till slussen som skulle ta oss till den hamn som vi nu ligger förtöjda vid. Slussningen gick bra, men jag tror många av oss förväntade sig en större vattennivåskillnad före och efter slussningen än vad det visade sig vara. Men nu ligger vi här, förtöjda i närheten av slussen mellan allsköns yrkesfartyg och några torrdockor där de håller på och renoverar några bamsiga båtar. Flera i klassen drogs till den närliggande affären som blomflugor till rutten frukt en varm sommardag, där de nöjt kunde konstatera att affären hade Wifi, bättre än så kunde det tydligen inte bli (Dagens ungdom, suck!).

Något lite mindre roligt är att mentor Magnus har lämnat oss för att åka tillbaka till Svenneland och jag tror alla håller med om att det känns lite tomt nu faktiskt, men vi kan ju i alla fall se fram emot att marinbiologilärare Jan kommer ikväll! Detta betyder att kommande dagar kommer bli fyllda av rumpor upp i vädret när vi gräver vid strandkanterna.

Idag sker första bytet av vaktlagstiderna, denna period avslutades med en trerättersmiddag av

byssalaget som var alldeles underbar med musslor till förrätt, kyckling m. couscous till varmrätt och hemgjord glass ("Farfar" Sebastians specialare) samt maränger till efterrätt. MUMS! Det är lite trögt att sitta här och skriva när magen är fullproppad och blodet lämnat hjärnan. Så jag tror det här blir det sista ni hör av mig, dags att överge moderniteterna och för mig att gå i ide, i alla fall tills nästa mål mat serveras av det nyinsatta byssalaget.

Puss& Kram Skumbanan  
Linnéa Hogstrand



*Detta är bilder ifrån dagens slussning och den övergodaförrätten, uppmärksamma dom fina bordsplaceringskortet, som även innehöll en liten surprise!*



## Personallogg:

Efter ett par dagars segling från England och en natt till ankars utanför Terneuzen så har vi äntligen kommit fram och slussat in till vår kajplats här i Holland. Tyvärr så har vi ej tillgång till varken el eller vatten och då det är väldigt grumligt i vattnet så har vår watermaker lite problem med igensatta filter, så många filter måste bytas.

På väg in i slussen så blåste det ganska mycket, men Kapten hade koll och lyckades få in Älva fint. Väl inne i slussen så passade vi på att sjösätta ribben och nu ligger vi förtöjda bara några meter från slussportarna. På eftermiddagen städades hela fartyget extra noggrant och efter det har det så har det varit ganska lugnt här ombord, förutom att vi var tvungna att förhålla hela fartyget några meter förut då det skulle in en kanalbåt akter om oss. Nu har också vår nya lärare anlänt, Janne, och förutom sina egna saker så har han med sig ett helt gäng nya filter till oss ombord så vi kan hålla watermakern igång lite längre. Nu hoppas vi på fint väder i morgon så vi kan fortsätta med underhållsarbetet ombord, då det fortfarande är lite spår av den långa färden över havet för några veckor sedan. God natt,

Stefan och Robban