

Logg från Älva

Datum: 08/11-21

Elevloggare: Oliver och Malte U

Personalloggare: Lärarna Björn & Kalle

Position: Las Palmas de Gran Canaria

Planerat datum för att segla vidare: 9/11-21

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10/11-21

Väder: 22 grader sol

Elevlogg:

Vi började dagen 07:30 på morgonen för att sedan äta frukost, efter frukosten så samlades vi i olika grupper och gick igenom olika delar på Älva såsom maskinrum, styrhytt, byssan och hytter etc.

Sedan var det lunch. När vi ätit lunch gick igenom hela fartyget så fick vi välja vilka segelpositioner vi skulle ha när vi ska ut och segla.

Man kunde välja mellan Storen, Mesan, Focken och Förseglen. Vi valde Focken och sedan fick vi en genomgång på hur man förbereder seglet inför segling. Efter det fick vi en rast där vi gick till ett köpcenter och handlade lite godsaker. När vi kom tillbaka så fick vi middag. Nu sitter vi och skriver logg och ska gå ut på stan igen.



Langningskedja över landgången så man slipper springa en och en med varorna



Försegelgänget äntrar bogspröten för att hitta sina segel

Personallogg:

Hej och god afton från ett angenämt och varmt klimat på Las Palmas.

Gårdagens resa från Arlanda till Las Palmas och Älva vårt hem för en längre tid präglades av oerhört tappra och trevliga elever, flygvärdinnorna på planet lovordade eleverna upp till skyarna! Alla våra förberedelser både på skolan och hemma resulterade i en väldigt smidig ut- och incheckning på respektive flygplats.

Idag har besättningen haft en förtrogenhetsutbildning som innebär att eleverna går mellan olika stationer ombord och får lära sig allt om Älvas säkerhet och rutiner. Strax efter lunch kom en lastbil med proviant som eleverna lastade ombord och stuvade in på rätt plats.

Eftermiddagen ägnades åt segelgenomgång och tillhörande teori. De flesta elevers seglingserfarenhet är från skolans mindre segelbåtar av typen 606, vilket underlättade förståelsen för Älvas rigg. Nu i skrivande stund har eleverna äntligen fått gå iland efter en heldag med teori och praktik. Imorgon förmiddag bär det av mot Lanzarote och har vi tur blir det segling!

Björn & Kalle