

# Logg från Älva

---

**Datum:** 24/11

**Elevloggare:** Malte

**Personalloggare:** Ulrika

**Position:** Strax söder om Los Kristianos, Teneriffa

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 25/11

**Väder:** Halvklart och vindstilla

## Elevlogg:

Idag så har vi varit på en vandring i ett naturreservat. Vi började med att äta frukost på båten och sedan städa, byta om och ta med oss lunch för att sedan samlas på led uppe på kajen och inräkning av kapten. Sedan så blev vi hämtade av en buss på som sedan körde upp oss till platsen där vi skulle börja vandra. Vandringen började i en skog som såg ut att vara från filmen Tarzan, som en regnskog med mossa på träden och fantastisk utsikt. Vi gick i skogen i ungefär 1 timme och såg inget djurliv. När vi kom ut ur skogen så började vi att gå längre upp på ett berg. Det var faktiskt väldigt uppfriskande att gå på vandringen. Berget var ganska häftigt för man förstod hur stora bergen är när man är uppe på dem medan från hamnen såg de väldigt små ut. När vi var på väg upp för berget och ner så var det mest intressanta man såg antingen en get eller en höna. Vandringen ner för berget var inte så svår eftersom det inte var särskilt brant men det var väldigt mycket lösa stenar på stigen så man behövde kolla var man satte foten. Alla kom nerför berget oskadade förutom 2 stycken som hade vrickat fötterna.

Och Björn som kom ner som en tomat då han var för "cool" för solkräm.

## Personallogg:

Maltes upplevelse är måhända inte helt överensstämmande med vår, för nedstigningen var ändå ganska brant med en stig i oändliga serpentinsvängar. Vi lärare kom ner utan hjärtinfarkt men med darriga ben efter två timmars promenad utför serpentinstigarna. Vi startade på 850 m höjd över havet. Innan dess gick vi genom en tät lagerbladsskog med mossbelupna träd, där halva jordens vättar och älvor troligtvis bor. Lunchen, en härlig baguette med byssangängets egen kycklingröra, åt vi på en utsiktsplats, där vi såg en fantastisk dal och branta berg, som stupade ner till havet.

Dagens femtimmarsvandring har visat elevernas uthållighet och deras bästa egenskaper när det gäller att uppmuntra och stötta varandra när det behövs.

När vi kom tillbaka till Älva fortsatte samarbetet för att förbereda avgång. Liam och Oskar Sterner packade ankarkättingen i den trånga och mycket varma ankarboxen samtidigt som byssagänget lagade en försenad middag. Gissa om alla var hungriga!



*"farfars skägg" heter mossan om man översätter från spanska*



*Det fina trädet syns som en prick uppe på berget nedifrån kajen*



*Älva låg vid kaj, men hade babords ankare ute en bit för att hålla skrovet från att inte ligga och skava i tidvatten och dyning.*