

# Logg från Älva

---

**Datum:** 18/11

**Elevloggare:** Hugo B, Malin

**Personalloggare:** Lärar Ulrika

**Position:** Santa Cruz De Tenerife

**Planerat datum för att segla vidare:** 20/11

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 21/11

**Väder:** Härliga 20 grader i skuggan

## Elevlogg:

Idag hade vi vår första lektion med Ulrika som kom runt 23 tiden dagen innan. Förutom en chill första engelskalektion där vi diskuterade resan som varit hittills så fick vi fortsätta bygga på våra båtar och lära oss om hur man anropar till fartyg, kustradiostationer och annat på VHF. Dagen flöt på som vanligt med underbar mat och extrem värme. Nu när vi hunnit vänja oss med våra vaktpass ska vi inatt byta och få nya. Under fritiden har klassen underhållit sig på olika sätt bland annat som att fortsätta bygga på båtarna och utforska staden Santa Cruz. Snart ska vi upp för vår vakt, God natt.

## Personallogg:

När jag kom ombord igår kväll blev jag varmt välkomnad av elever och besättning – de flesta har jag seglat med flera gånger förut. Särskilt glad blev jag över kramen från matros Max – sist vi seglade tillsammans var här på Älva och han var elev i Mt14.

I morse drog jag på mig shortsens och gick en bryggrund i Marina Santa Cruz innan frukost. Här ligger ett antal enorma katamaraner och laddar för ett round-the world-race och därutöver många andra segelbåtar från olika länder. Men den stora årliga eskaderseglingen ARC (Atlantic rally for cruisers) har redan lämnat Kanarieöarna och är på väg till Västindien.

Eleverna har ju inte haft engelska på ett tag, så det blev en "warm up", då de fick olika ämnen att kommentera och diskutera som t ex samarbete, dagliga rutiner, lektioner ombord, byssavakt och att vara till sjöss. Det blev tydligt att samarbete kan vara en utmaning och det är inte alltid lätt att hantera situationen när man upplever att någon i gruppen inte gör sin del av jobbet. Vad lär man sig utanför lektionerna? Att många i klassen visat sig vara bra på matlagning var ett svar och att man ställer upp för varandra när någon blir sjösjuk och inte kan ta vakten var ett annat. Den dagliga städningen är tröttsam tyckte många, men alla var eniga om vikten av att städa toaletterna varje dag.

Några elever har inte engelska med mig, men besättningen har en lång lista på jobb som de behöver hjälp med som t ex att skrubba friborden och det gjorde Oskar R.

Och båtbyggarna jobbar på!

Ulrika



*Skura fribord från saltavlagringar och smuts från kajen*



*Båtar byggs för fullt i salongen gjorda av mjölkkartonger*