

Logg från Älva

Datum: 17/11

Elevloggare: Anton, Alexander

Personalloggare: Lättmatros Max Holmén

Position: Santa Cruz – de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: 20/11

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/11

Väder: Regnade på morgonen men fint väder på eftermiddagen

Elevlogg:

Idag så har vi haft en ledig idag som började med att vi vaknade till frukost med upprop. Efter det så städade vi våra rum samt städområdena. Efter det så hade vi lektion med Compier där vi byggde vidare på våra segelbåtar av mjölkpaket och de första båtarna testades fram till lunch. Under lunchen så vinkade vi hejdå till Kalle och alla var ledsna. Efter det sorliga avskedet så var vi alla lediga resten av dagen och då kunde man gå runt i staden och turista eller ta det lugnt på båten. När jag Anton gick i staden så gick jag och några andra i klassen igenom ett fint bibliotek. Efter en god middag så försöker vi fördriva tiden medan vi väntar på att gå vakt genom att spela kort och snacka.



Besättningshäng och fantastiskt väder



Vackra vyer på väg upp mot Teneriffa

Personallogg:

Hallå där hemma i stugorna! Jag heter Max och gör min 4:e resa ombord i besättningen, men den första resan som lättmatros. Tidigare så har jag precis som eleverna gått MT-linjen på Marina läroverket men i klassen MT14, så det är roligt att ha lite motorintresserade elever ombord speciellt när jag har maskinansvaret ombord och kan ta med eleverna ner i maskinrummet och visa hur maskineriet fungerar, men nog om mig nu ska vi se vad som har hänt idag.

Dagen började i vanlig ordning med frukost och städning efter det. Eleverna hade stora delar av dagen ledigt, vi i besättningen hade dock fullt upp med underhåll av fartyget. Jag tillbringade stora delar av dagen nere i maskinrummet för att tillsammans med Compier, Robban och några spanska meckar fixat med den lilla generatorn ombord som vi har haft lite problem med att ge full effekt vid högre belastning. Lyckligtvis löste vi problemet så den lille rackaren går bättre än någonsin.

Under kvällen så ska även Ulrika byta av Kalle som lärare ombord. Det har varit superroligt att få segla tillsammans med sina gamla lärare och det är tråkigt att Kalle inte skall segla med oss mer på denna resa. Det ska dock bli superkul att Ulrika nu kliver ombord på Älva.

Nu får ni ha det superbra där hemma så hörs vi snart igen

Varma hälsningar

Max Holmen