

Logg från Älva

Datum: 11 november 2021

Elevloggare: Oskar R, Alex R

Personalloggare: Lärarna Björn & Kalle

Position: Marina Rubicon

Planerat datum för att segla vidare: 13 november

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15 november

Väder: Soligt, omkring 20 grader

Elevlogg:

Idag så har vi anlänt till hamnen Costa Rubicon i Lanzarote. Det var en lugn och skön natt eftersom vi hade passerat blåsigaste delarna och saktade ner farten lite. Vi startade dagen med vanliga städ-rutinen och därefter var det en genomgång där dom berättade vad vi skulle göra under dagen.

Vi hade lektioner planerade för hela dagen för alla grupper men lektionsschemat krockade när vi lade till vid hamnen så att vissa lektioner blev framflyttade till efter lunch. Det var en väldigt fin och solig dag och det var varmare än det var i Gran Canaria så det gjorde det extra kul att lägga till. Efter en lektion och efter vi hade lagt till så hade vi lunch.

Efter lunchen fick vi besök utav några tjejer som berättade om att dom skulle segla utöver hela världen och att dom var intresserade att lära sig så mycket som möjligt om segling. Dom fick även en "tour" runt Älva som dom verkade tycka vara imponerande. Efter lunchen hade vi en till lektion med Kalle där han gick igenom bland annat hur toaletterna funkar och gråvattnet. Efter det var lektionerna klara för dagen och vi fick bara ta det lugnt fram tills middagen och därefter så fick man äta ute och utforska nya ön.



Eleverna gör sig redo för att fendra av fartyget i den trånga hamnen vi strax ska gå in i



Väl förtöjda samt med styrbords ankare i vattnet för att hålla ut Älva en bit från kajen.

Personallogg:

Idag vaknade eleverna upp till en betydligt lugnare tillvaro på Älva, vågorna hade minskat och de flesta eleverna hade blivit av med sin sjösjuka och istället fått sjöben. Vi lyckades med en lektion i båtsystem och segelbåtars konstruktion innan ankomsten till Marina Rubicon på Lanzarote.

Efter lunchen hade "besättnings"-Sofia lektion i VHF och sen fortsatte vi morgonens lektioner. I skrivande stund luktar det gott av både middagsmaten och nyduschade elever som är sugna på att gå i land och utforska vår nya ö. imorgon bitti har vi bokat en buss och ska åka på en tur till Timanfaya, mer om det i morgondagen logg.

Björn & Kalle