

Logg från Älva

Datum: 21-10-05

Personalloggare: Håkan Samuelsson

Elevloggare: Olivia & Joel

Väder: Halvklart

Segelsättning: Segel nedsatta

Position: N 43 53,478 W 8 23,618

Vindriktning: Väst

Vindstyrka: 2 ms

Våghöjd: 3m dyning från NW

Fart: 5,4 knop

Temperatur: 21 grader

Kurs: 245 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: 6/10-21

Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Joel och Olivia här för att berätta om dagen! För vissa började dagen som vanligt med ett alldeles för tidigt alarm, men för andra med ett jubel av att återfunnen täckning var ett faktum! När alla tillslut lyckades kravla sig upp ur sängen fick vi för första gången på 12 dagar chansen att bevittna något annat än ett stort, blått, öppet hav. Bara synen av land fick alla att pusta ut och det var omväxlande efter ett flertal dåliga nyheter under den senaste veckan.

Vi tror att vi talar för alla när vi säger att det var både skönt och mysigt att kunna ringa hem till er idag.



Under kvällen var det bestämt att seglen skulle tas ner då vinden inte räckte till. Vi var många som hjälptes åt i den fortfarande varma temperaturen. Både täckning och närheten av land gjorde inte minst Almas födelsedag ännu bättre. Nu väntar morotskaka och ett lika välbehövligt födelsedagsfirande som firande av att förhoppningsvis komma i land imorgon kväll.

Personallogg:

Igår kväll hade vi efter loggskrivandet en tävling om att gissa förnamn på formuleringar jag gjort och mysig gitarr och sångkväll. En fråga var: Vad äter han till frukost? Svaret kunde vara Phil, Teofil och "Mackan". Sedan var det filmtajm. Jag summerade till sånggänget att det nog var det bästa allsångsgänget jag spelat gitarr med. Frågetävlingen vanns av två killar och två tjejer.

Natten var ganska gungig och vi har sovit lite si så där.

Idag har vi haft en mestadels solig dag på lugnare vatten nära spanska kusten med ganska kontinuerlig internettäckning. Äntligen har vi kunnat kontakta nära och kära i Sverige. Dessutom har vi kunnat sola och vila lite på däck mellan vakt- och kökspass och lektioner om det sociologiska projektet. Nu mellan klockan 18.15-19 har vi tagit ner segel för att mer effektivt gå på motor mot Vigo. Sista biten blir sedan på segel igen innan det blir motor igen.

Stämningen är god i gänget, med gemenskap, glada miner och skratt och bara få är lätt sjösjuka.

Vänligen, Håkan



