

Logg från Älva

Datum: 211003

Personalloggare: Jan

Elevloggare: Elin och Malin

Väder: Halvklart och sol

Segelsättning: Storen och Focken

Position: N 45*08.383' E 7*08,007'

Vindriktning: W 007*09,6'

Vindstyrka: 5-6 m/s

Våghöjd: 2 m

Fart: 6 knop

Temperatur: 22°C

Kurs: 220

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5 oktober kl 15:00 i Vigo

Elevlogg:

Tjenare!

Är du här igen? Trevligt!

Idag vaknade vi upp till en betydligt lugnare sjö och strålande solsken mötte oss när vi kikade ut genom ventilerna. Under 08-12 vakten stärkte sig en regnbåge över himlen som ett "bra jobbat" från gårdagens upplevelser. Solen bjöd upp oss på däckshustaket där vi har suttit stor tid av dagen med en bok eller förberedelser för presentationer och teoriseminarier imorgon.

Men dagen har inte varit full med teorier och brottande med datorer, utan några i klassen har också bakat chokladbollar som vi snart kommer få smaska i oss.

I övrigt har dagen sett ut som de flesta andra, men de flesta mår betydligt bättre än föregående dagar och vi hoppas på en fortsättande trend angående det. Vår kära kapten har talat om finare väder och förhoppningsvis lite vilotid i Las Palmas med ett eventuellt stopp för ett efterlängtat bad.

Vi alla ombord hoppas ni har det trevligt där hemma och skickar många varma kramar till er!

Soliga hälsningar, Elin och Malin

Personallogg:

Som ni vet var gårdagen lite strapatsrik, inte minst för besättningen som stod därute och fixade och knixade i motvinden. Idag har vi fått lite belöning och de vidsträckta horisonterna har inte skymts av sexmetersvågor utan bjudit in till stilla betraktelser, solig läsning och skön svalka i den fina brisen – nog så stark, kanske 8-10 sekundmeter. Kaptenen och besättningens humör är jämnt även under lite stress, men nog känner man att en viss ro infunnit sig när kapten Stefan rullar upp visioner av soliga kanarieöar, skrattande delfiner och kanske ett badstopp i det vänliga och varma havet som väntar inom en snar framtid.

Vi hoppas just nu även på en skön ström av Internetvågor som ska bära fram den information och de enkät-svar LK19 nu behöver så att

de många frågor som ska besvaras kan checkas av och sorteras in i härliga sociologiska analyser! Det är vackert havet, men vi kan inte leva av skönhet allena...

Under middagen kom en överraskning: Håkan hade skrivit en låt om vår resa som vi sjöng tillsammans (Håkan delade ut den delvis läsliga låttexten – ett slags sångdagbok från resan). Runt omkring mig hörs ivriga röster och skratt, men även allvarliga röster som diskuterar nästa veckas vakt-scheman. Chokladbollar! ropas det nu... Lova och Tilde har fixat chokladbollar till alla. Så nu får ni vänta tills nästa logg – för nu tänker vi käka upp chokladbollarna!

Vi hörs!

Jan





Kartbild över Älva position - strax söder om krysset. Ca 200 sjömil kvar till Vigo, alltså ungefär som Stockholm till Härnösand 📍