

Logg från Älva

Datum: 29-9

Elevloggare: Ruben och Elsa

Personalloggare: Jan Hallén Rizzo

Position: N49°26,6' W004°18,7'

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: ca 4/10- 2021

Väder: Klart, västlig vind 6 m/s

Fart: 5,3 knop

Segelsättning : Storen, Focken

Elevlogg:

Bonjour!

Vi vaknade upp till en vacker morgon. Det fanns en viss skönhet i det oroliga vattnet och vågorna som slog emot båten. Uppe i matsalen serverades en god frukost som byssanansvariga hade gjort lika bra som vanligt. Solljuset gav många energi och eftersom det var mindre vågor idag kunde vi också sitta utomhus.

Medan vi skriver denna logg glider vi lugnt och graciöst på väg att runda Bretagne ut på Biscaya. Idag har vi sett delfiner, som vackert och smidigt simmat bredvid Älva längs vägen. Det här tecknet på liv bortom den isolerande känslan av att vara mitt ute i havet gav alla hopp och var troligtvis en glädje till alla elever som fick bevittna spektaklet. Under tidigare natt hade det blixtrat, men eftersom vi under gårdagen satt segel så lutade båten mer än vad den gjort innan och det var därför mer fokus på lutningen än blixtrandet. Förutom delfinerna har det varit en relativt lugn dag ute till havs, alla ombord verkar ha mått bra och det var en god stämning på båten.

Tack och hej leverpastej önskar Elsa och Ruben. 😊

Personallogg:

Vi glider fram ganska stilla nu i kvällningen. Fortfarande dagsljus men det börjar anta en gulare ton nu när solen sakta sjunker ner över Atlanten i väster – tusentals sjömil av vatten, blått turkos-skimrande vatten som också skummar lätt därframme. Båten lutar bara en aning åt babord och vi svajar lite fram och tillbaka där vi lunkar fram på både vind och motor. Delfinerna har för tillfället tappat intresset för oss, men en och annan havstrut svajar förbi i kvällningens lite avtagande vind – kanske är det 7-8 sekundmeter nu, inte mer. Vi är rätt så nöjda med dagens segling som har fört oss

närmare målet med kanske 120 sjömil de senaste 24 timmarna. Solens har vänligt varmt våra vakter, posterade på varsin sida om styrhytten. Deras främsta uppgift är att lägga märke till och rapportera allehanda flytetyg som annars lätt kan missas av styrmannens och rorsmans vakande ögon. Många har också suttit på däck i solen och studerat sjömanskap eller sociologi, kanske läst vår skönlitterära "kanonbok". Nere vid sidan av däckshuset har de funnit lä och värme under den blå, lite molnspräckliga himlen. Solens sken multiplicerat i tusentals vågprismor. Jag satt själv en god stund och njöt av värmen där, medan vakterna uppe på bryggan hade det lite blåsigare.

Det är skönt härinne i det varma däckshuset, där lektioner tidigare under dagen som vanligt pågått, som t ex lektioner i sjömansskap med vår kära förste styrman Sofia (se bild nedan). Några elever sitter just nu här och förbereder en redovisning i sociologiprojektet, andra jobbar med ett teoriseminarium, men jag kan även höra det välbekanta ljudet när någon blandar en kortlek! Kanske dags för en match mot Pokerproffsen vi har med oss? Jag känner mig frestad!

Hälsningar!

Jan



