

Logg från Älva

Datum: 28 september 2021

Elevloggare: Elsa och Hilda

Personalloggare: Madde

Position: Mellan England och Frankrike

Planerat datum för att segla vidare: Vi seglar på

Beräknad ankomst till nästa hamn: cirka 7 dagar, Vigo

Väder: Regnigt

Elevlogg:

Tjenixen!

Idag har vi varit med om något stort, vi har hissat segel för första gången. Vinden har ändrats och blivit på vår sida så förhoppningsvis kan vi köra ett tag på segel i kombination med motor nu.

Många krävdes för att hissa segel, de som inte hjälpte till sov. Det var ett stort projekt som tog närmre en timme. Ni där hemma kanske undrar varför vi sover så mycket. Jo, det är nämligen så att vi har i uppgift att sova så fort vi har tid och möjlighet för det. Kanske är lite tråkigt, men tro oss man blir extremt trött av vara ute på havet, så det är nödvändigt.

Tidigare har vi gungat fram och tillbaka med vågorna. Men nu när vi har seglen uppe lutar det mest åt ett håll så man måste hela tiden luta hela kroppsvikten åt ett håll. Detta kom som en chock för de nyvakna som sovit medan vi hissade segel.

Dagen avslutades med goda revbensspjäll och potatis som gjorde alla mätta och belåtna. Efter middagen var det några lyckliga själar som såg några delfiner medan de var ute.

Tack för oss!

Personallogg:

Hej hej alla där hemma eller var ni nu befinner er!

Mitt namn är Madeleine, 25 år, som är en före detta elev på Marina läroverket och jag gick ut marinbiologilinjen 2015. Direkt efter gymnasiet började jag studera till skärgårdskapten på Marina, men insåg snabbt att jag inte ville vara den stillasittande typen ombord på ett fartyg utan jag trivdes bra att springa omkring på däck. Så jag hoppade av den utbildningen 2016. Sedan dess har jag jobbat med barn och ungdomar på förskolor, skolor under vintrarna och på somrarna har jag jobbat på flera skepp i Stockholms skärgård och ett runt om i Östersjön. 2018 gjorde jag min första resa som "icke-elev" ombord på Älva och sedan hösten 2019 har jag seglat lättmatros ombord här.



Det är himla kul att segla Älva och träffa alla klasser. Denna klass, Lk19, är en himla fin en. Alla är så snälla och trevliga mot varandra och oss i besättningen. Kul att se och uppleva! Det kan annars vara svårt att hålla humöret uppe när det gungar men detta gäng verkar inte ha några större problem med det.

Just nu är vi förbi Engelska kanalen och trampar på! De senaste dagarna har vi trampat på långsamt, men idag satte vi segel så vi kommer fram lite enklare och minskar bränsleförbrukningen kraftigt. Det känns bra! Och nu kan vi promenera enklare i båten tack vare att vi har en mer konstant lutning att parera och inte är lika känsliga för sjön som vi var utan segel. De flesta har lärt sig parera vågorna nu efter flera dygn ute till sjöss - det är härligt.

Nu börjar det bli dags att lägga sig för att orka med nattvakten. Åter igen vill jag säga att detta är en himla trevlig klass och jag är glad över att få segla med dem. Nog smörat för denna gång. Men seriöst, bra gjort när ni uppfostrade dem. 😊

Sov gott!

Puss och kram (på ett covid-19-vänligt avstånd förstås!), så hörs vi nästa gång. Hejdå!