

Logg från Älva

Datum: 210926

Elevloggare: Linnea, Emelie och Malin

Personalloggare: Robert Niesink

Position: Just norr om engelska kanalen

Planerat datum för att segla vidare: Vi är på vatten

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vigo runt 3/10

Väder: Växlande molnighet och ibland klart och soligt, fin röd solnedgång

Elevlogg:

Hej alla landkrabbor!

Idag vaknade vi upp till betydligt lugnare sjö. Solen sken, vågorna var små och frukosten smakade gott igen. Under dagen har vi varvat lektioner med vaktpass och att njuta av solen. Efter lunchen serverades hembakade chokladsnittar från byssan, detta då Elsa fyller år idag! :D

Eftersom det är sista dagen innan vi byter vakt gjorde byssan trerättersmiddag till oss. Vi fick toast Skagen till förrätt, fläskfilé med ugnstrostade rotsaker och rödvinssås till varmrätt samt citronpaj med maräng till efterrätt. Dock var det ingen vanlig middag; vi hade nämligen temat "WTF" så alla hade på sig sina kläder på så konstiga sätt som möjligt (se bild 2) och rätterna serverades i fel ordning. Under middagen fanns det även tid för både allsång och dansstopp (se bild 3). Kapten Stefan överraskade oss med sin grymma dans och tog sig hela vägen till en tredjeplats!

När middagen var uppäten och aktiviteterna slut samlades klassen uppe på däck för att titta på den röda solnedgången, mycket vackert!

Vi hoppas att ni har det lika bra där hemma som vi har det här!

//Linnea, Emelie och Malin

Personallogg:

Vi fick fint väder redan på morgonen. Tyvärr har vi motvind och kan inte sätta segel, men vi hoppas på segelsättning i morgon. Eleverna imponeras av alla stora och olika fartyg som transporterar olika sorters gods. Många frågor ställs gällande all utrustning under vakten på bryggan och när de får styra fartyget. Sofia har navigationslektioner och idag fick eleverna lära sig att läsa sjökort. På bryggan ser de hur man använder kunskapen. Nu på kvällen närmade vi oss Dover och blev uppropade av Coast Guard. Efter standardfrågor om vår föregående hamn, nästa hamn, djupgående, antal personer ombord och om vi har något farligt gods ombord lyckönskade de oss på vår fortsatta resa.

Seglarhälsningar!

Robban



