

# Logg från Älva

---

**Datum:** 210925

**Elevloggare:** Isac och Cissi

**Personalloggare:** Jan

**Position:** Kring Frisiska Öarna, Wadden Islands, Nederländska Nordkusten

**Planerat datum för att segla vidare:** Vi är till sjöss

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** ca 3-4/10, Vigo

**Väder:** Hårt väder med 10 m/sek med uppåt 12-14 m/sek i byarna var det natten 24-25/9, men det har sedan mojnät på förmiddagen och därefter varit 3-5 m/s och växlande molnighet och ca 15-20 grader varmt. Nordsjöns dyningar har efterhand mjuknat och är nu lite mer behagliga.

## Elevlogg:

Hej, idag så vaknade alla efter en sjukt lång natt. Sjösjukan var på topp i klassen och ungefär 50% hängde ut över relingen någon gång under natten samt att sjösjukan följde med oss under dagen också. Så knäckebröd och satsumas har konsumerats i stora mängder under dagen. Lunchen vart en god korvstroganoff och sedan så vart det knopträning på däckhustaket med Madde. Vi är just nu i holländskt vatten, men resan är långsam eftersom nattens segling gick på 1,7 knop. Middag blev lax, potatis och romsås som smakade finfint för de som kunde äta. Medan vissa har stått på vakt, vissa har sovit eller mått dåligt så har några i klassen klättrat upp i bogsprötet och hängt där så dagen har bjudit på en rejäl blandning

Kvällen avslutas med allsång med Håkan och filmvisning. Imorgon hoppas vi på lugnare hav så matlusten kommer tillbaka så alla i klassen kan ta del av byssans goda mat. Förhoppningar finns på att solen kanske tittar fram då vi börjar närma oss varmare breddgrader.

Ha de bra i kalla Sverige från två lyckosamma personer som undkommit sjösjukan

Hälsningar Cissi och Isac

## Personallogg:

Vi har upplevt ett första dygn på Nordsjön och flera har t o m mått duktigt illa trots åksjuketabletter. Undertecknad tog aldrig någon tablett alls – men det fick jag äta upp och lunchen gick inte alls ned, utan det blev mest knäckebröd under dagen och en hel del vila. Vi håller annars på våra rutiner med frukost vid halvåtta, lektioner kl 9-11 (idag en lightversion) lunch 11.30, lektioner igen ca 14-16 och middag kl 17.30. Madde har knåpat med knopar på däck med elever och andra intresserade på sin lektion i sjömanskap. Det som möjligen kan bli bättre är mer segelbara vindar – de har hittills gått i fel riktning, men vi är ju tacksamma att de är så svaga. Nordsjön ligger relativt stilla och har som nämnts lugnat sig alltmer.

Utanför våra kabinfönster sänker sig något slags gråaktig skymning men sikten tycks fortfarande vara god. Våra utkikar har dock inget spännande att rapportera, radarn snurrar vidare och GPS:en plottar kurser som fungerar bra. Vi är i säkra händer men längtar efter fulla segel också, framöver! När vi seglar blir skutan också mer stabil, seglen stagar upp. Utan segel "vinglar" båten i vågor/dyningar från sidan.

Våra elever har piggnat till vid kortspelsborden, Håkan har fått fart på gitarren och nu sjungs det också allsång: "I keep dancing on my own". Och Älva dansar vidare med oss mot nya mål och kustlinjer i fjärran.





