

Logg från Älva

Datum: 13/10-2021

Personalloggare: Max

Elevloggare: Maia, Joel

Väder: Soligt, växlande vindar 1-2 m/s

Segelsättning: Ingen

Position: Las Palmas

Fart: 0 knop

Temperatur: 20 grader

Beräknad avgång till nästa hamn: -

Elevlogg:

Hej eller Hola då vi nu kommit fram till Las Palmas! Vi var faktiskt framme igår natt men då vi inte hade hamnplats har vi fått vänta ute på havet men kunde i förmiddags lägga till.

Idag kom dagen då konsekvenserna av den svarta säcken kom till. För er som inte vet vad den svarta säcken är så är det där elevernas personliga saker som lämnats framme hamnar och på morgonmötet får var och en gå fram och hämta sin sak med en liten walk of shame, men även få en prick. Vad betyder en prick kanske ni tänker, jo en prick = 15 minuters putsning av mässing. Så när vi nu lade till så fick flera i klassen stå för sin slarvighet och stå och polera men som tur hade vi musik och bra väder att i alla fall njuta av. Det var inte så farligt för flera som varit duktigare och hållit koll på sina saker men vissa som jag (Lova) fick stå och polera i 1,5 timme.

Resten av dagen har spenderats väldigt spritt här mellan klassen, vissa har dragit till stranden och fångat lite soltimmar medan andra dragit sig mot staden och handlat lite, förhoppningsvis kanske några presenter hem till er i Sverige. En sak har vi alla gemensamt och det är att vi alla haft ett otroligt trevligt väder och fått gå runt mellan skuggarna och kanske svalka oss med en glass eller två.

Men hoppas ni har det bra där hemma då vi två ska bege oss nu mot Las Palmas gator för att hitta något gott att äta. Detta är vi inte ensamma om då hela klassen har meddelat byssan om att det blir restaurang besök och även besättningen. Väldigt skönt för byssanlaget som får en liten paus ikväll att njuta av!

Ha det så bra!

Kram från era favoriter Lova och Ellen. ☺

Personallogg:

Hallå där hemma!

Nu har vi äntligen kommit till kaj här i Las Palmas och från halv två lokal tid har vi kunnat strosa på gatorna här i stan, slappa på stranden och njuta av fast mark under fötterna. Dock ska det sägas att marken tycks gunga lika mycket som havet just nu. Vi får se när sjöbenen försvinner och ersätts med vanliga gamla landkrabbeben.

Innan vi anlade idag så satt vi lärare och sammanställde information, feedback och betyg efter gårdagens presentationer. Eleverna fick sedan gruppvis sin feedback för att kunna prestera på max under nästa veckas slutredovisning.

Nu är skeppet renskurat och tomt på elever som gör staden, naturligtvis med avstånd. Ute blåser ljumma vindar i solnedgången som lockar.

Ha det bra!

Amanda och Arvid