

Logg från Älva

Datum: 11/10-2021

Personalloggare: Amanda, Arvid

Elevloggare: Alma, Tilde

Väder: Soligt med moln, nordliga vindar 4m/s

Segelsättning: Ingen

Position: N 31° 05,9' W 014°13,5'

Fart: 7 knop

Temperatur: 25°C

Beräknad ankomst till nästa hamn: 13/10 klockan 0900 lokal tid

Elevlogg:

Hej på er fina ni,

Som ni har längtat och nu är vi äntligen här, Alma och Tilde (hej mamma och pappa, vi lever fortfarande ☺) Idag gjorde solen en ljuvlig återkomst och vi ser många härligt rosiga elever, så mysigt när de tar vara på det fina vädret ☺. Vi kan tyvärr inte säga detsamma om oss själva, som ihärdigt har suttit med näsorna i böckerna och studerat som de exemplariska elever vi är (vi fick A). Hur har ni det där hemma i oktoberslasket? Juste, dumma vi, ni kan ju inte svara, haha ☺.

Vi fick en dålig dag att sammanfatta egentligen, då inte särskilt mycket har hänt. Det var Almas första gång att komma försent till frukosten. Hon sov igenom tre alarm och kom upp till klassen som väntade på nummer 33 i räkningen, busfrö. Tilde, som den klumpeduns hon är, spillde sin tjugonde kopp te och skapade halkrisk för samtliga passagerare på båten – bästa vi ☺. Märks det att vi är besättningens favoriter?

Vädret var som sagt väldigt bra idag och det gav mycket chans för sol, men även bad. Nej, vi badade inte i havet, utan i Älvas alldeles egna lyx-pool – riktigt innovativt. Till lunch blev det en salig blandning av rester, bl.a. korv, kyckling, potatisgratäng, nudlar, soppa, pasta med skinksås och en brunsås och till sist det vegetariska. Till middag åt vi den 18 kg biffiga guldmakrillen som Robban drog upp igår kväll – godaste fisken vi har ätit!! Imorgon har hela sköna gänget redovisning, så resten av kvällen kommer återigen att spenderas aktivt pluggandes. Som tack för att vi är sådana fantastiska elever ombord, har vår älskade köksmästare, Catarina, bakat kanelbullar åt oss som vi ska avnjuta nu.

Personallogg:

Hej på er där hemma!

Idag har eleverna växlat mellan förberedelser inför morgondagens presentationer, sjömanskap och solning på däck. För närvarande äts det bullar och finputsas på presentationerna. Mitt i loggskrivning avbryts vi plötsligt av att motorn går saktare. Vad händer? Haveri? Bad? Nej! Robban har fått en till guldmakrill! Den tredje hittills under resan. Bara 10 kilo den här gången... Annars har vi fått besök av en liten fågel som verkar få snålskjuts på väg till solsemestern på Kanarieöarna. Sköldpaddor har också siktats nära båten glatt vinkandes med sina små labbar. Stämningen börjar bli mer och mer uppsluppen när banandoften från öarna börjar skönjas. Vem ska bli den första att sikta land? Om ingen ser så kommer det att höras när alla mobiler plingar igång. Det börjar sakta mörkna och det ligger en viss nervositet över skutan inför morgondagens delredovisningar av seglingsprojektet. Eleverna är fantastiska så vi vet att det kommer att gå bra.

Nu kommer vi hem snart.

Många kramar

Arvid och Amanda

