

Logg från Älva

Datum: 10/10-2021

Personalloggare: Robban

Elevloggare: Ida, Elvis

Väder: Växlande molnighet, nordvästra vindar 6 m/s

Segelsättning: Ingen

Position: N33°51' W012°59'

Fart: 8,5 knop

Temperatur: 22°C

Beräknad ankomst till nästa hamn: 12/10 LT: 15:10

Elevlogg:

Hejsan hoppсан alla föräldrar, syskon, släkt, lärare och er som bara är intresserade av vår resa 😊

Denna dag började på samma sätt som alla andra. Efter nattvakterna drog sig elever och besättning trött upp ur sängarna till frukosten, för att sedan dra igång den dagliga städningen.

Enda från morgon till kväll har eleverna till och från gått ut på däck för att fånga de solstrålar som har framkommit mellan molnen. Idag är det söndag, sista dagen på veckan, därför har Byssan ordnat en temamiddag. Temat för middagen var "återträff", alternativt "gamling". Själva idén var att vi skulle klä ut oss till hur vi skulle se ut om 50 år. Middagen bestod av en klassisk gamling maträtt, lasagne med kokta grönsaker. Till efterrätt serverades hallonpaj med vaniljsås som stackars hallon-allergiska Linnea inte fick ta del av, men resten av oss kan intyga att den var jättegod. Middagen bestod inte heller bara utav temaanpassad mat och utklädnad, Byssan hade även förberett en typisk gamling aktivitet för oss andra: Bingo! Bästa utklädnad gick till Ruben och han vann även bingot, följt utav Ida och sedan Maia och Vilma.

Middagen uppföljdes av fångsten av en ARTON KILO GULDMAKRILL!!! Bokstavligen hela klassen + lärare och nästintill hela besättningen stod publik till fångsten samt när Max och Robban rensade fisken. Man fick vara uppmärksam vart man gick då hela båtens babordssida fylldes av blod. Nästa veckas Byssan-grupp ser fram emot att göra en god (och förhoppningsvis benefi) måltid utav den.

Just nu sitter halva klassen samt Amanda och Arvid i Salongen och kollar på den ikoniska filmen Top Gun så nu är det dags för oss skribenter att avrunda loggskrivandet så att vi inte missar den. Tack så mycket för oss, skepp å hoj! 😊

Personallogg:

Just nu har vi så god fart att insegling till Las Palmas kan ske den 12/10 på eftermiddagen. Vi blir inte förvånade om eleverna rusar ner till stranden "Las Canteras" för att ta ett eftertraktat dopp direkt efter förtöjning och ankomst-procedurer.

Jag och delar av besättningen fick kämpa minst en timme för att få ombord guld-makrillen efter att Stefan gick upp i vind och minskade farten. Efter det tog Max hand om att filea fisken inför en festmåltid. Just nu har Catarina stekt ett liten provsmaksbit som vi tänker äta nu under vår vakt på bryggan.

Hälsningar

Robban och Stefan

