

Logg från Älva

Datum: 2021-06-03

Personalloggare: Kapten Stefan

Position: Stocksunds hamn

Personallogg:

Då har alla elever från Mb19b mönstrat av och är på väg hem till sina familjer och sina egna sängar igen. Den trygga tillvaron som väntar hemma är något som man gärna tar för givet, men när vardagen kommer ikapp så kommer nog de flesta att längta tillbaka hit igen.

Det var en kort resa och de hade kanske inte riktigt hunnit komma in i vardagen här ombord där det inte är ovanligt att man trängs med en eller två till när man borstar tänderna inför kvällsvakten, att man alltid är omringad av vänner och trots att det kan vara påfrestande med denna överdos av människor, så gör det ofta folk ganska lyckliga. Det finns sällan för mycket fritid och man har alltid en uppgift, samtidigt som man är omringad av allt från ett öppet stormande hav, till den lugnaste stilla vik. Det känns nästan som att världen roterar runt fartyget och allt annat som sker iland blir ganska ointressant då vår värld är här och nu.

Jag är tacksam över att resan blev av och det är alltid lika tungt när klassen mönstrar av. Nu får vi se fram emot deras nästa resa ombord som förhoppningsvis tar oss tillbaka till lite varmare breddgrader där solbränna, solandes grindvalar på ytan och spansktalande öbor är det största bekymret.



Hela gänget samlade på fördäck med Älvas toppvimpel



Kan man ha bättre plats än från just riggen?



Flaggning över topp dagen till ära, även A-flaggan som endast traditionsfartyg får bära

Bästa hälsningar, Kapten Stefan Alvå