

# Logg från Älva

---

**Datum:** 2021-06-02

**Elevloggare:** Eila & Hannes

**Personalloggare:** Alva

**Position:** Ankrade i Myttingeviken

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Stocksund imorgon 3/6 13:00'

**Väder:** Sol!

## Elevlogg:

Hej!

Idag vaknade vi i Myttingeviken till bra väder och mycket sol. Vi fick en supergod frukost lagad av vaktlag 3. Mums! Efter frukosten började vi städa hela båten, vi började kring klockan 9. Vi blev klara med städningen klockan 5. Det var riktigt tufft... Under städningen fick vi stuva undan alla våra ägodelar, städa våra hytter supernoggrant, inventera matförråden, dammtorka, dammsuga, moppa, spola däck, putsa mässing, putsa fönster och massa mer. Ett städtips från oss till er läsare är att städa uppifrån och ned. På så sätt får du inte ned smuts på det du redan städat. Supersmart tycker vi!

Efter städningen kom vi upp till vaktlag 3's slutmiddag, en väldigt god 2-rätters. Det blev wok och till efterrätt chokladmousse. Tyvärr har ingen av oss i klassen klarat kustskepparprovet ☹ Lite besvikna är vi, men vi tar det igen det på omprovet!

Nu i skrivande stund har vi precis varit ute och badat. Det var extremt uppfriskande efter en lång dag av noggrann städning av hela båten. Snart ska vi gå och lägga oss. Vi har ju hemresan imorgon att ladda upp inför. Förutom de som har nattvakt på schemat... De får vara trötta. Tur nog har vi sovmorgon imorgon!

Vi önskar er en underbar sommarkväll. Ajöss!

## Personallogg:

Hejsan alla där hemma!

Alva heter jag och jobbar som lättmatros här ombord. Gick tidigare i skolan. Jag hade som den här klassen Björn och Linda som mentorer, så det har varit väldigt trevligt att få segla med dem igen!

Vilket väder Moder Jord har bjudit på idag! Vi vaknade till sol och god frukost imorse. Efter lite sista minuten packning och genomgång av städning drog vi igång. Jag hade hand om städningen "uppe" i

båten, och oj vad vi har inventerat! Ungefär 400 liter mjölk, 100 liter juice och massa torrvaror. Det blev en ganska kort segling tyvärr, det positiva är att båten inte hunnits stökas ner så mycket.

Det känns ganska konstigt att den här resan redan börjat lida mot sitt slut. Vi har precis dragit igång känns det som! Måste däremot medge att det ska bli ganska skönt att få komma hem och sova i sin egen säng.

Imorgon blir det sov morgon följt av brunch och de nyheterna välkomnades varmt av klassen!

Skepp o' hoj,

Alva



*I alla soffor och luckor gömmer det sig förfärliga mängder proviant ;)*



*Ett slitet gäng som strax ska få bada och slappna av lite*



*Svalt, men helt okej (kan besättningen också intyga)*