

# Logg från Älva

---

Datum: 31 Oktober 2020

Elevloggare: Alfred och Anna

Personalloggare: Sofia

Position: Krankajen Malmö

Segelsättning: Inget

Fart:

Kurs:

Planerat datum för att segla vidare: 2 Oktober måndag

Beräknad ankomst till nästa hamn: 3 Oktober Tisdag

Väder: Växlande molnighet med inslag av regn

## Elevlogg:

Skepp och hoj landkrabbor!

Idag vaknade vi till doften av Malmös hamn. I riktig halloweenanda såg Alfred och Simon under sin nattvakt 00-02 en man kasta i pumpor i vattnet utanför Älva. 07:15' serverades en härlig frukost med trevligt sällskap. Efter frukost var det dags för den dagliga städningen, Alfred städade salongen och Anna städade sin hytt. Sedan samlades halva klassen för Sjömanskap och den andra för sociologi-  
lektion. Under sjömanskapen fick vi lära oss om navigering och sjökort, viktig information för att överleva på havets vågor. Lunchen serverades och sedan begav vi oss ut på Malmös gator och torg med våra projektgrupper för att dela ut enkäter. Vi strosade längst gatorna och mötte på Corona-  
avstånd en hel del trevliga malmöiter med bred skånska. Till middag serverades fläskfilé med potäter och hemmagjord bea av mästerkocken och eleven Charlotte. Idag är det alla helgons dag men även vaktbyte vilket betyder temamiddag! Vi har fått skåda allt ifrån pirater, ett troll, en pumpa och Dracula. Just i detta nu spelas det Melodikryssat med lärare och elever som anordnas av andre styrman Sofia. Ikväll visas "Halloween" kl 19:30' och vi laddar upp med hembakad äppelpaj.

Allt gott, Hälsningar Sjöbusarna



*Visst ser vi läskiga ut!?*

### **Personallogg:**

Hej där hemma!

Nu var det dags för mig att skriva logg för första gången den här resan. Första hamndygnen i Malmö är avklarade och det har varit ett lugnt dygn. Under natten så var det jag som var hamnvakt men det hände absolut ingenting så det var inte särskilt betungande. Jag var uppe till 24 och kollade så att allt var lugnt och så att samtliga var ombord vid 22. Sen fick även jag gå och lägga mig.

Idag har vi dragit igång med den teoretiska delen av sjömanskapsutbildningen ombord och benke hade den första lektionen som handlade om sjökort. Eleverna fick lära sig om utmärkningsystemet i Sverige bland annat. P.g.a. Covid Så kommer eleverna inte hinna läsa ett helt förarintyg ombord som de brukar göra så vi har sorterat om lite så att de får lära sig det de kan ha användning av under vakterna så tidigt som möjligt under resan. Så idag blev det fasta och flytande sjömärken. Vi kommer under resans gång även att gå igenom, lanternor, sjövägsregler, sjukvård och sjösäkerhet bl.a. Många elever är ju besvikna över att de inte kommer kunna skriva Förarintyget ombord så för att göra alla glada och nöjda så kommer jag att ha några lektioner med dem när vi väl kommit hem och så får de möjlighet att skriva provet hemma istället.

Själv har jag reseplanerat till Karlskrona idag och rättat sjökort samt förberett lite kommande utbildning.

Precis som eleverna skrev så har vi idag löst melodikrysset. För de som inte vet vad det är så rekommenderar jag att man laddar ner melodikryss-appen och lyssnar på P4 klockan 10:03' på lördagarna. Jag rekommenderar också att man, precis som vi gjorde idag, är några stycken i olika åldrar som löser tillsammans. Såhär i covid-tider så kan man ju hålla kontakten via telefonen under krysset.

Hoppas ni har det bra. Här ombord går det ingen nöd på oss.

/Sofia



*Även lärarna har anammat halloween!*