

Logg från Älva

Datum: 2020-11-07

Elevloggare: Charlotte van den Boom och Josefine Jinnestrand

Personalloggare: Lärar-Marie och Kapten Stefan

Position: Karlskrona hamn

Planerat datum för att segla vidare: Vet ej ännu.

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Molnigt

Elevlogg:

God kväll alla våra kära läsare,

Vi började med frukost som vanligt och därefter städning. Tanken var sedan att vi skulle lämna fina Karlskrona innan lunch och sätta kurs mot Visby. Men efter ungefär 200 meter från hamnen så insåg befälen på bryggan att något inte stod rätt till. Som tur var sjöräddningen på övningsrunda i Karlskrona skärgård och kunde därför snabbt bogsera in oss till hamnen igen. Vi fick då besked om att destination Visby blev inställd. Istället stannar vi här i Karlskrona tills en tekniker är på plats så att vi förhoppningsvis kan segla igen. Men då mot Stockholm istället. Sedan hade vi lektioner som vanligt och nu avslutas vår kväll med musikquiz och filmen Interstellar.

Simma lugnt!



Personallogg:

Hej på Er!

Jag anlände hit till Karlskrona i går eftermiddag och det var hemtrevligt att komma till Älva och möta alla. Karlskrona visade sig också från sin finaste sida! Idag har det varit disigt och ganska grått hela dagen. Till frukost fick vi nybakta scones och mannagrynsgröt, bättre än en hotellfrukost☺. På tal om mat – vilket gäng som är i Byssan! Under Catharina ledning skapar de magiskt god mat och ikväll bjöd Svante på egengjord Gustav Adolf bakelse, TACK!

På lektionerna idag har vi fokuserat på att sammanställa resultat för undersökningen här i Karlskrona och eleverna förbereder sig för nästa redovisning. Då kommer det att handla om teorierna som de använder sig av och grundar sin forskning på och vi har skapat tvärgrupper där de skall få diskutera. Det kommer att bli intressant att lyssna på.

Som tjejrna skrev så kom vi inte så värst långt på vår färd mot Visby och turligt nog var det helt stilla när motorn helt plötsligt inte kunde gå varken framåt eller bakåt. Lika turligt var det att sjöräddningen skulle öva bogsering just idag, men de fick dock bogsera en betydligt större båt än de tänkt sig. Kapten Stefan med besättning var som vanligt lugna och proffsiga i allt de gjorde. Nu ligger vi som sagt tryggt vid kaj igen och försöker få tag på en buss som kan ta oss till Kalmar för att få göra en undersökning där också.

I kväll har vi tillsammans gjort Melodikryset och några vann en dryg krona på en musikquiz, tjoho! Just nu bakom mig pågår kvällen film, Intersteller. Snart dags att krypa till kojs efter en händelserik dag.

Tack och på återhörande!

//Marie



Hej, jag brukar vanligtvis bara skriva den första och den sista loggen från besättningens sida, men tänkte lägga mig i lite idag efter dagens händelse. Har väl egentligen inte så mycket att tillägga förutom ett stort tack till sjöräddningen som så snabbt kunde svara på mitt anrop över vhf-radion, till besättningen som bevisat att övning ger färdighet, samt till elever och lärarna som så snällt lyssnade på mig under detta skarpa läge.

Vad som orsakat att förbindelsen mellan bryggan och maskin bröts är fortfarande oklart då det är något vi aldrig stött på tidigare och jag tänker inte lämna kaj förens det är solklart att det inte händer igen.

Vi har en hel del säkerhetsövningar som vi i besättningen övar på kontinuerligt, bland annat hur vi gör i en situation som denna. Att få ett haveri som gör ett fartyg ej manöverbart är aldrig kul, framförallt i en trafikerad trång farled/passage som idag, men vi har alltid ett av våra två ankare redo för att frisläppas om vi skulle börja driva mot land och behöver stanna. Allt gick väldigt fint och smidigt, så nu kan vi sova gott.

Lite kul i det hela var att vi "fick" en kajplats som egentligen var avsedd för ett oljefartyg som kommer in i natt, som hade fått hela sin del av kajen avspärrad med höga staket på grund av ISPS-koden (International Ship and Port facility Security Code) vilket är ett krav på de flesta fartyg. Så stackars hamnkaptenen fick lite panik över hur han skulle hinna bygga ett helt nytt staket på så kort tid, men ungefär 15 elever plus besättning med varsin skiftnyckel och glatt humör demonterade och satte snabbt upp ett nytt staket till hamnkaptенens glada förtjusning.

Nu blir vi kvar här ett tag till och kommer tidigast kunna gå på måndag eftermiddag.

Bästa hälsningar, Kapten Stefan Alvå

