

# Logg från Älva

---

Datum: 2020-11-06

Elevloggare: Tuva & Josefin

Personalloggare: Lättmatros Madeleine

Position: Kalmar Muséehamn

Planerat datum för att segla vidare: 07/11

Beräknad ankomst till nästa hamn: 08/11

Väder: Klart väder

## Elevlogg:

Hej alla kära loggläsare!

Idag är det Josefin och Tuva som skriver. Dagen började 07:30' med frukost tillsammans med en vacker soluppgång. Det drog även igång en skattjakt, som vi dessvärre inte var så skickliga på. Vid niotiden gick några av oss ut och tränade, för att sedan avsluta det med ett morgondopp. Vi andra som inte är lika hurtiga tog en långpromenad längst vattnet.

Till lurre blev det pasta carbonara med en fantastisk sallad. Med den gassande solen och temperaturen som låg på hela 14 grader tillbringade några lunchen ute på däck. Nästan så att solkrämen behövde åka fram. Efter den magiska lunchen gick vi in på Marinmuseet som ligger precis bredvid fartyget. Rekommenderar att besöka museet om du har vägarna förbi Karlskrona. Därefter fortsatte klassen med seglingsprojektet, alltså att dela ut enkäter på stan!

När klassen började komma tillbaka för middag besöktes vi av en journalist från P4 Blekinge, som intervjuade vår egna kapten Stefan, och även Thea och Emma. Till middag åt vi dragen kossa (pulled beef) med fräscha tillbehör. Alldeles strax blir det Jeopardy styrt av lekgruppen! Dagen avslutas med filmen Interstellar.

Skepp ohoj! Vi hörs imorgon 😊



*En vacker morgon här i södra delen av Sverige.*

## **Personallogg:**

Hej!

Madeleine heter jag och jobbar som lättmatros ombord sedan en liten tid tillbaka. Är en gammal Marinaläroverkare själv, dels gymnasiet där jag gick Mb12a, och påbörjade även YH-utbildningen direkt därpå innan jag plötsligt fick för mig att jobba på land ett tag. Detta varade inte länge, några månader som landkrabba innan båtarna drog med mig ut till sjöss igen.

Har jobbat på briggen Tre Kronor och Älva när det kommer till segelskepp, och en massa maskindrivna fartyg i Stockholms inre och yttre skärgård.

Idag har vi i besättningen sysslat med underhållsarbete i alla dess former. Jag själv har till exempel rensat några backventiler till våra fina toaletter, värmt och målat vantskruvar samt fläckar på

däckshuset, satt upp ny belysning vid en dåligt belyst del i förliga inredningen med mera. Nu börjar det dra ihop sig mot Jeopardy, dags att säga hejdå.

Ha det gott! /Madeleine



*Galjonshallen på muséet med Älva utanför*