

Logg från Älva

Datum: 9-11-2020

Elevloggare: Oliver Leydner

Personalloggare: Marie Nord och Jan Wahlberg

Position: Karlskrona Hamn

Planerat datum för att segla vidare: Senast 2020-11-11

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2020-11-13

Väder: Gråmulet

Elevlogg:

Välkommen till Älvas logg den 9 november 2020. Idag skriver jag Oliver Leydner och jag ska berätta om dagens utflykt och uppdatering om båtens skick. Efter helgens "reglagehaveri" har vi idag haft en mekaniker som tagit en titt på motorn tillsammans med besättningen. Det behövs ett nytt reglage som nu är beställt och på gång via expressleverans. Medan besättningen jobbat hårt med skeppet åkte klassen till Kalmar för att få in enkäter från en fjärde stad nu när Visby tyvärr inte blev av. Vi åkte iväg vid halv tiotiden och efter ungefär en timmes bussresa var vi framme i den fina hamnstaden. Trots likheterna till Karlskrona var det skönt med ett miljöombyte och hela klassen kunde samla in mer material till sina undersökningar.

Klockan 13:40 påbörjades resan tillbaka till båten och de flesta passade på att ta sig en eftermiddags tupplur på bussen. Efter en lugn kväll med kylskåpsrensning till middag ser vi fram emot att komma ut till sjöss igen och känna av livet på de sju haven, eller livet i Östersjön i alla fall.

Med vänliga hälsningar från alla elever på Älva.



Karlskronas vackra slott

Personallogg:

Skepp o hoj!

Vilka elever vi har! De håller humöret uppe trots motgångar, de kommer i tid och sköter sina syslor på båten. De är visserligen lite trötta – men det är normalt 😊.

Det blev en trevlig tur till Kalmar, som tur var för mig (Marie) kunde jag få guidning av Janne som är uppvuxen på Öland. En mysig stad som idag var helt inlindad i ett grått dis. Trots dis lyckades eleverna samla in datan de behöver. Vi hoppades att vi skulle kunna gå från Karlskrona redan i kväll – men nu har vi ställt om och hoppas på avfärd i morgon (kanske). Till middagen idag hade vi utdelning av saker från svarta säcken – vissa kommer att få putsa mycket mässing...

I morgon kör vi hårt med teoriseminarier och när eleverna inte har seminarier behöver de förbereda sina slutredovisningar som äger rum när eleverna kommer hem. Nu stundar kvällens film, tror det var Baksmällan 2, men innan den börjar ska jag passa på att ta en bit kladdkaka!



Alla som glömmat saker framme får enligt tradition här ombord putsa mässing och efter idag kan man nu spegla sig i alla mässingdetaljer i Skepparsalongen.



Inredningen i skepparens salong och hytt är från när skeppet byggdes, 1939