

# Logg från Älva

---

**Datum:** 8 november 2020

**Elevloggare:** Ingrid och Svante

**Personalloggare:** Kock Catarina

**Position:** Handelshamnen i Karlskrona

**Segelsättning:** -

**Fart:** -

**Kurs:** -

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** -

**Väder:** Gråmulet

## Elevlogg:

Skepp o hoj landkrabbor!! Hoppas allt är bra med oss! Idag var kul. Imorgon är det måndag.

Vi har legat still i Kalles krona hela dagen och hoppas få komma härifrån imorgon. Några av oss har varit och utforskat staden lite mer medan de flesta mest har suttit och pluggat eller spelat spel i båten. Många har också fått chansen att få klättrat upp till rået i fockmasten tillsammans med Stefan och Alva, det var kul, vi kunde se ganska långt därifrån.

Framåt eftermiddagen och kvällen klädde de flesta ut sig till motsatta könet medan vi åt middag, Stefans riktiga hår är tydligen väldigt fint å långt! Nu vankas det snart kladdkaka till efterrätt, lite knopskola för de intresserade och kanske en go film. Slutet av kardemumman kan vi säga att det varit en riktigt trevlig dag här på skeppet. Imorgon har vi hyrt en buss till Kalmar och ska intervjua folk och dela ut enkäter, de bliir la sköjj!!! Ha det gött!!



*Anna och Alva ute på Bredfocksrät*



*Nästa gång att få klättra upp i förtoppen syns väntande nere på fördäck*



*Dags för temamiddag!*



*Kladdkaka och knoplektion med Stefan*

### **Personallogg:**

Hej!

Catarina kock ombord på Älva, idag har det varit en typisk söndag, besättningen har jobbat ute på däck med diverse olika projekt. Eleverna har pluggat och klättrat i masten. Vi i byssan har lagat stekt kyckling med currysås och ris till lunch. Middagen blev en vegetarisk risotto som Hjalmar och Andreas fick träna armmusklerna på. Anna fixade som alltid goda och varierade sallader till, Johanna slog till och bakade en kladdkaka till efterrätt. Mycket uppskattat av kamrater och besättningen.

Tack från oss och Gonatt. Vi hoppas även ni haft en skön söndag.