

Logg från Älva

Datum: 3/11-2020

Elevloggare: John & Emma

Personalloggare: Jan H R

Position: Karlskrona Stumholmen Lat 56°16,18' Long 015°59,97'

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Planerat datum för att segla vidare: 7/11-2020

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/11-2020

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Hallojsan!

Dagen startades som vanligt på bästa sätt med varm frukost som serverades enligt schemat. Trots många ändringar i vaktlagen på grund av en del sjösjuka lyckades alla leverera på bästa sätt både när det gällde mat och sjöväkt. Vi seglade vidare med medvind mot Karlskrona och började förbereda för tilläggning vid 13.30. Tillsammans tog vi ner yttre klyvaren, focken och storen. Även detta skötte vi med stil och kanske även lite slit. Tillägningen skedde utan problem och var fast och färdiga vid 14-tiden.

Därefter kom den efterlängtdade städningen vi kallar "Klart skepp". Tre timmars städning stod på schemat, men som den effektiva LK-klass vi är, så skötte vi det på endast två! Alla vaktlag fick utdelade poster att ta hand om där vissa fick städa däck, andra i mässan, matsalen och i inredningen. Nu har vi fått ny energi tack vare den goda soppan vi fick till middag och ska spendera kvällen med Jeopardy och en massa snacks efter en lång dag med segling och hårt arbete.

Tack och hej för idag så får ni alla en ny uppdatering imorgon. Stay tuned!



Personallogg:

En riktigt vacker soluppgångsmorgon mötte oss alla som var lite extra tidigt uppe, t.ex. de som hade tidig morgonvakt och de delar av besättningen som ansvarade för navigationen och båtens framfart. Vanligtvis är tre elever vakna under de olika nattpassen – en som håller i ratten och två som håller utkik om varsin sida av båten, och som rapporterar till vakthavande styrman eller kapten när sjömärken, fartyg eller andra mer eller mindre okända farkoster, djur eller bojar siktas. Under natten kändes båtens rörelser behagliga och de flesta sov nog djupt och gott – de hade i många fall lagt sig tidigt, särskilt de som hade nattvakter att sköta. Andra gick och la sig direkt efter middagen för att döva sjösjukan. Nattens segling hade gått undan ganska bra med medvind och vågsurf, i snitt närmare åtta knop med ganska öppna segel. Jag hade intressanta samtal med vår kapten Stefan och förstestyрман Benke i det vackra morgonljuset efter en härlig frukost. Solen värmdes till och med, där jag dröjde mig kvar och lät Björn starta lektionen utan mig, förtrollad som jag var över den vidsträckta utsikten i solglittret. Inte en båt i sikte, än mindre något land någonstans.

Så småningom blev det dags att bärga seglen, när den rikliga lunchen avnjutits: klyvare, foca och storsegel skulle ned. Det är inte helt enkelt att ta ned dessa tunga, enorma segel. Många förberedelser ska till. De olika vaktlagen ansvarar för olika delar av segelsättningen, och gjorde ett styvt, effektivt jobb under ledning av Sofia, Madde, Alva, Frida och kapten Stefan. Självsprang jag omkring och irriterade alla genom att sticka upp kameran i nyllet på dem under de ansträngande manövrarna! Snart ska vi avrunda ännu en fin dag på Älva med lekar som vårt "leklag" förberett. Det ryktas om "Jeopardy", bland annat.

