

Logg från Älva

Datum: Torsdag 12 November

Elevloggare: Elin Lundquist & Andreas Luiga

Personalloggare: Sofia

Position: För ankars utanför Mörtnäs/Värmdö

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 13/11

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag 13/11 kl. 13:00

Väder: Mulet och cirka 10 plusgrader.

Elevlogg:

Dagen började med frukost i vanlig ordning 07:15 där Oliver och John hade gjort amerikanska pannkakor till alla - riktigt gott! En knapp kvart senare sattes ankaret i botten precis utanför Värmdö, vilket gjorde oss redo för storstädning. Klockan 8:30 var det dags att köra igång. Vi delade upp oss vid våra vanliga städområden och tog oss an båten från mast till skrov. Efter många timmars slit med inventering, skrubbande och putsande av mässing kunde vi äntligen luta oss tillbaka till en god fika runt 16-tiden. Resten av eftermiddagen tog skattjakten över samtligas uppmärksamhet. Precis innan det var dags för middag hittades skatten. Seglingens sista middag gjorde oss inte besvikna. Buffén med tre olika alternativ lämnade eleverna mätta och belåtna. Kvällen kommer nu fortsätta med filmvisning och panacotta gjord på Ahlgrens bilar.

Uppdatering av vår lilla fripassagerare så flög hon vidare i morse när vi hade land i sikte 😊



Ett sista farväl innan hon flög iväg

Eftersom detta är sista kvällen, så är det även den sista elevloggen. Besättningen har sista ordet imorgon, men vi skulle därför vilja ta tillfället i akt att tacka våra lärare, klasskamrater men framför allt den fantastiska besättningen. Genom denna resa har vi alla kommit varandra närmre, och vi kommer åka hem med en hel del nya kunskaper och minnen. Trots covid-19 och uteslutning av segling i Medelhavet, har denna resa varit allt annat än tråkig. Med en hel del sömnbrist vill vi nu tacka Älva för denna tid, och göra oss redo för att komma hem.



Stämningbild från när vädret var lite bättre ;)

Personallogg:

Hej hopp!

För min och några andra i 12-4-vaktens del så började dagen redan klockan 12 inatt med att vi tog över vakten uppe på bryggan precis efter Dalarö. Om man bortser från att det var becksvalt så kunde vi inte ha fått en finare sista vakt. I en spegelblank och tyst skärgård tuffade vi fram i 4 timmar innan vi med varm hand lämnade över vakten till 4-8 och gick och lade oss igen.

Under dagen har det som sagt varit slutstädning och eleverna har jobbat på jättebra. Ett tag såg det ut som att det kanske skulle bli ett nytt rekord tidsmässigt men mässingsputsen på slutet tog aldrig slut kändes det som.

Imorgon kommer vi hem till Stocksund men innan dess är det sovmorgon och brunch till allas stora glädje och på vägen in ska vi även hinna beslå om lite segel så att Älva ser riktigt snygg ut när vi kommer hem. Det känns väldigt konstigt att det här är sista seglingen för terminen och vädret är ju inte riktigt som vi i besättningen är vana vid, men trots det så har vi haft en fantastisk termin med elever ombord och det har varit roligt att få se lite mer av Sverige ifrån Älvas däck.

Bio Älva presenterar ikväll en oväntad vänskap med många besökare och själv ska jag nu ska sätta mig och sticka och dricka lite te i mässen.

På återseende/Sofia