

# Logg från Älva

---

Datum: 2020-10-17

Elevloggare: Amanda

Personalloggare: Radarprofessor Benke

Position: Förtöjda i Smögen

Planerat datum för att segla vidare: Måndag morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil måndag förmiddag

Väder: Soligt med frisk sydvästlig vind

## Elevlogg:

Med gryningen vaknade vi upp bland Smögens kala kobbar och skär. Denna morgon var speciell då alla eleverna (förutom Gustav), besättningen, Ola, till och med en fripassagerande geting stod i kö till buffen. Där hade skeppets egna sockerbagare Ivan & Maya dukat upp med rykande varma, kärleksdoftande pannkakor, med ringlad lönnsirap över så var alla nöjdare än någonsin. Nöjda och belåtna tog vi oss upp på däck och förberedde tampar och kastlinor för tilläggning. Längst kustlinjen låg små färgglada sjöbodrar och när vi gled in i hamn möttes vi av 2 skarvar, många fiskmåsar, en säl och någon enstaka fiskebåt som varvades med lyxbåtar. Gatorna var folktomma, inte ens kaptenerna i de förbiåkande fartygen syntess till, bristen på vår välkomstkommitté var stor. Vilket kan förklaras med att klockan precis hade slagit 8. Klockans tidiga slag kunde inte berört våra flitiga själar mindre för nu skulle vi storstäda hela Älva. Abba och Disney låtar kunde säkert höras ända hem till vår skola. Däcken skrubbades, saker rensades och lister torkades tills de blänkte.

Efter lunch bar det ut på guidning där Pontus och Gustav berättade lite om var vi hade hamnat och hur man på bästa sätt lurar upp krabbor från det grunda blå. Kampen över att få så många krabbor som möjligt gick övergick till en kamp om att lära sig så mycket som möjligt om radarn inför morgondagens prov. Där till vår hjälp har vi Benke som tappert och ihålligt förklarat om och om igen hur det kommer sig att när man trycker på knappen "ON" radarn magiskt startar.



Krabbfiske

## Personallogg:

Hej

Jag heter Benke och är överstyrman ombord. I förmiddags lade vi till i Smögen. Det är nog lågsäsong här nu men jag kan tänka mej att det är ett helt annat hålligång här på sommaren . Eleverna har nog haft att göra med guidningar och plugg vi som gått 4-8 kan nog känna att tröttheten börjar kännas i alla fall för egen del .Vi har kört en hel del radarövningar på vakterna. De börjar bli rätt duktiga och är på hela tiden för att lära sig.

God natt säger Benke



Fiskekamrater