

Logg från Älva

Datum: 7 maj 2021

Elevloggare: Lottie Hårleman och Isak Elbelin Edlund

Personalloggare: Överstyrman Sofia

Position: Förtöjda i Lysekil

Planerat datum för att segla vidare: 9/6-21

Väder: Strålande sol

Elevlogg:

Hej alla!

Idag har vi haft en fantastisk dag men solsken efter många mulna dagar. Vi började dagen på det gamla vanliga viset med frukost och städning av hela båten. Efter att frukosten och städningen var klar fick vi hjälpa till att kasta loss. Vi fixade med stora fendor och trossar och efter ungefär en halvtimme avgick vi från Nordkoster för att fara vidare till Lysekil. Eftersom vi hade ett tidsschema att följa blev det tyvärr inget seglande idag, plus att det nästan var helt vindstilla, så vi gick för motor hela vägen till Lysekil. Under färden dit hade eleverna antingen lektion eller satt ute på däck i solen under dagen. Under färden blev det sälsafari och minst en säl skådades. Vi anlände till Lysekil vid 18-tiden för att sedan få avslutningsmiddag från veckans byssalag. Allt under middagen var i kärlekstema och vi blev indelade i par och fick hemliga uppdrag att utföra under middagen. Vi hörde många fina och roliga tal samt vacker dans från besättningen. Det utbringades skålar för absolut allting och det var ingen som hade ett svärd i bakfickan. Byssalaget kämpade verkligen med middagen och allt var perfekt. Det serverades hamburgare och kärleksmums vilket blev extremt lyckat. Nu är det riktigt härlig stämning och vi hoppas på en god natts sömn. Men först ska det köpas och ätas godis i solnedgången. Som vi längtat efter fastland!



Äntligen lite vackert väder!



Farväl Nordkoster!

Personallogg:

Solen! Vi har fått se solen! I en hel dag! Okej, jag kanske är lite överentusiastisk men det känns som att det var minst ett halvår sen (I själva verket snarare en vecka antagligen) men idag värmdes det på bra och blåste kanske 4 m/s (den riktiga anledningen till varför vi inte seglat idag).

Idag trodde jag att jag skulle ha de två sista lektionerna inför kustskepparprovet men eleverna hade så många frågor helt plötsligt så jag får försöka klämma in en till lektion under morgondagen. Vi har dock hunnit med att prata om strömsegling, två bäringar och utseglad distans, sjöräddning och brand under dagens lektioner.

Eleverna skriver kustskepparprovet på söndag för att vi ska hinna rätta och eventuellt komplettera innan de lämnar oss i nästa vecka. Imorgon ska eleverna till havets hus och utöver det blir det en sista lektion innan provet och självständiga obligatoriska studier i marinbiologi och navigation under dagen så att de är förberedda inför provet.

Nu ska jag sätta mig och sticka i salongen. Hoppas ni har det bra därhemma. Här är det fint.

/Sofia (Överstyrman)