

Logg från Älva

Datum: 1/5

Elevloggare: Wilmer & Edith

Personalloggare: Mikael

Position: Malmö, yttre hamn

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Nordkoster 4/5

Väder: Sol och UV 4!!

Elevlogg:

Hej på er!

Vi är nu inne på sjätte dagen här ombord. Vi började dagen med att beslå seglen, för att kunna vara presentabla i hamnen. Samtidigt styrde vi oss genom Öresundsbron och alla blad i vindkraftverket för att nå hamnen på kaj 31 kl: 10 typ. Sedan blev det storstädning av hela båten, fönster, golv, väggar, tak och allt annat på båten. Vi hade några nyfikna skåningar som ville beundra skeppet (coronavänligt från kaj). Utöver detta har de flesta av oss sightseeat runt lite i krokarna och bevittnat en razzia på skateparken någon kilometer bort från skeppet.

Runt fyra kom också Lasse (biologilärare) och Per (vår nya rektor) för att segla med oss ett litet tag. Det innebär tyvärr att fysikläraren Micke måste lämna båten imorgon bitti, så vi hade också ett litet prov om meterologi för att visa vad vi går för...

Nu får vi tacka för oss och gå ut på kajen och njuta av solnedgången över denna fina stad.

Hälsningar Edith och Wilmer.



Full koncentration för att styra Älva genom den smala passagen Trindelrännan under Öresundsbron, i strömt vatten.



Också full koncentration under dagens prov i mässen.

Personallogg:

Så börjar denna resa tyvärr lida mot sitt slut för min del. Det har varit en spännande resa där jag som lärare har fått möjlighet att se eleverna i andra situationer än bara i mitt klassrum. Under dessa dagar har jag lärt mig massor. Jag har lärt mig att gå upp i brygga (eller försökt lära mig i alla fall). Jag har lärt mig att kön till maten kan gå väldigt långsamt. Jag har lärt mig att vissa på båten är riktiga pokerproffs. Jag har även lärt mig att eleverna kan hålla humöret på topp även när det råder osäkerhet och sömnbrist. Men framför allt har jag lärt mig att allt går om man bara vill och man hjälps åt.

Nu har eleverna genomfört kanske sin sista examination i den här kursen (fysik 1a) men det är inte examinationerna som det viktigaste i skolan utan det är den kunskap man samlar på sig. Förhoppningsvis lämnar därför eleverna detta skepp med mer kunskap än när de mönstrade på. Inte bara kunskaper från de olika kurserna utan även kunskap om samarbete, livet ombord och om sig själva.

Allt gott

Mikael Lovén, avmönstrad lärare