

Logg från Älva

Datum: 8/10-20

Elevloggare: Emil & Joel

Personalloggare: Marre

Position: 20 M väst om Gotska Sandön

Beräknad ankomst till nästa hamn: Västervik på eftermiddagen den 9 oktober

Planerat datum för att segla vidare: På morgonen den 10 oktober

Väder: Mulet, sydliga vindar ca 7m/s, lugn sjö

Elevlogg:

Hej alla nervösa föräldrar och överlyckliga syskon!

Vi rapporterar halv-live till er här från Älva. Dagens nyheter är att klockan 7:15 på morgonen var mässen tom även fast frukosten var serverad och detta hade varit ett brottsligt beteende om klockan varit 7:30. Men som tur var för de små eleverna kom de klockan 7:29 upp ur hytterna som lämlar i fjällen. Efter frukosten var det städning och som i Skönheten och Odjuret flög de iväg och började städa båten snabbt och flitigt. Sedan när städning var klar plockade Marre upp RIB-båten med lillfingret och kastade ner den i vattnet. Som i öppningsscenen i Saving private Ryan åker vi mot Gotska Sandön och beachade båten på stranden med gevär och allt. Och sedan började vi våran pilgrimsfärd mot Las Palmas. Vårt första stopp för 10 poäng var Gotska fyren där vi fick höra vår första guidning. Sedan fortsatte färden på 4,5 km mot Las Palmas. Väl framme i Las Palmas avnjöts quesadillas (tonfisksallad) och pina coladas (Äppeljuice).

Efter lyxlunchen så var det dags för sandbyggartävling som vanns av en väl uttänkt sandstruktur som liknade Crush från Hitta Nemo. Efter denna intensiva tävling så var tiden inne för oss att avlyssna en mycket intressant guidning om sälar. Nu när vår pilgrimsfärd var fullbordad och vi hittat den allsmäktige så marscherade vi i korståg till den gamla vrakplundraren Peter Gottbergs gamla lada. Där vi fick höra om hans bravader allt från skarpladdade vapen till haltande hästar så fick vi en riktigt fin bild om vem han var. Peter gottbergs stuga var sista stoppet på vår vandring nu bar de av till stranden där vi blev hämtade och hemkörda till båten. Men en lugn stund vankades det inte om för nu var det dags att hissa ankare och sätta segel för färd mot Västervik. Efter seglen var satta åts en spagetti bolognese nästan lika god som våra mormödrars. Nu lagas det kakor och tittas på film.

Detta var dagens nyheter med Joel Nord och Emil Ölhund ha en trevlig kväll och som alltid klart slut Älva ut.

Personallogg:

Hej! Marre här!

Jag seglar styrman ombord på Älva och detta blir min femte resa med Älva och ser fram emot många fler.

Natten var lugn, vindar på upp till 9m/s från syd. Vi seglade på en stor, fock och en stagfock hela vägen från Askölaboratoriet till Gotska Sandön där vi ankrade i morse. Eleverna åkte iland och ombord höll vi på med underhåll både i riggen och i maskinrummet. Vädret var helt fantastiskt. Solen sken på oss och det tycker jag att vi har förtjänat! Vid fyratiden tog jag ribben in till land och hämtade eleverna. De verkade ha haft en trevlig dag i land med föredrag och långpromenad. När alla var ombord satte vi segel direkt till ankars. Vi satte även här storen, focken och stagfocken och vindade lätt och har nu satt en rak västligkurs och hoppas att vinden vrider lite för en bättre sydligare kurs mot Västervik. Efter allt hårt arbete av oss allihop så fick vi en välförtjänt middag, det blev spaghetti och köttfärssås. Helt fantastiskt gott!