

# Logg från Älva

---

**Datum:** 2021-05-09

**Elevloggare:** Ronja Bejting och Igor Sangregoria

**Personalloggare:** Alva

**Position:** N 57° 45,9' E 11° 38,8'

**Planerat datum för att segla vidare:** Avslutar segling efter nästa hamn.

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 9/5 ca 21:00

**Väder:** Växlande molnighet med glimtar av solen.

## Elevlogg:

Skeppohoj!

Våra namn är Ronja och Igor, idag är det vår tur att skriva logg. Vi startade dagen på "bästa" möjliga sätt med ett kustskeppar prov. Dagen fortsatte sedan med att kasta loss från hamnen i Lysekil och fara vidare mot Göteborg. Tyvärr har vi inte tillräckligt med vind för att segla men motor går lika bra det med.

Efter provet idag har det varit väldigt lugnt på båten, nu är pluggstressen över. Efter den underbara middagen som bestod av lax och potatis fick vi unna oss med en film. David fick bestämma film och därför blev det "Sagan om Ringen 1extended edition" som är fyra timmar lång. Mitt under filmen kom en i besättningen ner och bad alla gå upp på däck. Väl uppe på däck fick vi syn på en segelbåt lite längre fram, det visade sig vara Göteborgs-skolfartyg Gunilla. Självklart skulle vi åka förbi dem och vinka med höger hand samt sjunga låten under Kapten Stefans ledning "Möte i monsun" högt och vackert.

Versen lät följande:

*"Och de brassade för fyllning och började sin gång*

*Och tillbaka till vår skuta rodde vi*

*Och där gick hon i monsunen och jag hörde deras sång*

*-Rolling home, rolling home, across the sea!*

*Men jag räknade alla segel och räkna om igen*

*Ifrån flying jib till röjlar och mesan.*

*Det var summan tjugotvå vita segel som där gick*

*På den glittrande blåa ocean"*

Vi kan lova er att det är den vackraste kören ni har hört! Tyvärr fick vi inget svar från Gunilla förutom en fin vinkning från klassen ombord.

Vi kan säga att Stockholm var lite mer ambitiös. Men nu får vi tyvärr avsluta loggen då Ronja ska på vakt om 10 minuter och Igor får gå tillbaka till filmen.



*Förberedelse för skönsång på bryggdäck, hela klassen ställde sedan upp längs Älva och sjöng*



*Skolsegelfartyget Gunilla för ankars.*

## **Personallogg:**

Hej alla där hemma!

Dagen har bjudit på alla sorters väder!

Som Igor och Ronja skrev, så började eleverna med prov. Vi i besättningen hann då sköta det som behövdes göra innan avgång. Lite sista proviantering, ruttplanering och jag diskade undan efter frukosten. Jag fick även vara med och laga lite lunch, köttfärssås och pasta, slår aldrig fel!

Under avgången och de följande timmarna öppnade himlen sig, men närmre 16 började Moder Jord bjuda på lite solsken. I skrivande stund passerar vi Öckerö och solen skiner vackert igenom molnen. Snart är vi framme i Göteborgs hamn och resan börjar lida mot sitt slut. Lite snopet att klassen åker hem snart, känns som en alldeles för kort resa. Men nu bygger vi upp ork för slutstädningen på tisdag!

Hoppas ni alla har haft en fin dag hemma och solen har skinit på er!

Alva