

Logg från Älva

Datum: 28/04-2021

Elevloggare: Ellen och Yousef

Personalloggare: Lärar Micke

Position: Gotlands norra udde

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/5-2021

Väder: Sol och lite moln

Elevlogg:

Natten började med att brandlarmet gick ungefär vid 00.00. Alla elever gick upp på däckshustaket för att samlas. När alla elever kommit upp fick vi fort veta att det inte var en brand ombord, utan en felaktig gasläcka som hade läckt ut i maskinrummet. Vi fick sitta kvar ute på däck ungefär en halvtimme på grund av att gasen hade spridit sig igenom ventilationen så hela båten var rökfylld. Efter ett tag hade röken försvunnit och alla elever kunde sedan gå in igen och fortsätta sova. Några i klassen var dock väldigt chockade över situationen och kunde inte sova, så därför satt de som inte direkt kunde sova kvar i Mässen för att lugna ner sig lite.

Efter frukost skulle vi in till Gotska Sandön men eftersom det var så grunt så kunde inte Älva ta sig in till stranden. Därför behövde vi ta oss in med hjälp av ribben som finns på båten. Alla fick inte plats i ribben och vi behövde åka i omgångar. När vi kom fram till ön så kunde inte ribben åka hela vägen in till stranden eftersom att motorn doppar en bit ner. Alla behövde därför hoppa i det iskalla vattnet för att ta sig de sista meterna som var kvar. När vi väl var i land så började vi vandra till en fyr som låg en bit bort från stranden vi gick i land på. Det tog en stund eftersom att vi tog en omväg. När vi kom till fyren så fick vi möjligheten att gå in och se utsikten uppifrån. Det fanns även ett litet museum i närheten av fyren som man kunde gå in i. Efter att vi kollat runt en stund så hade vi lite tid till aktiviteter där vi körde capture the flag. Efter en stund började vi röra oss tillbaka till stranden vi gick i land på. Det gick lite snabbare eftersom vi tog en annan väg när vi väntade på att ribben skulle hämta upp oss så passade några på att bada i det iskalla vattnet men alla var dock tvungna att ta sig genom det kalla vattnet igen för att komma till ribben. När vi kom tillbaks till Älva var det lunch och efter lunchen gav vi oss vidare mot Malmö och vakterna satte igång igen.

Med vänliga hälsningar Ellen och Yousef Mb19a



Ett skepp kommer lastat, med vaddå med? En massa elever! Och Älva så fint på redde i bakgrunden.

Personallogg:

Efter nattens incident så vaknade vi utanför Gotska Sandön, en spännande plats som inte många haft förmånen att besöka. Med hjälp av Älvas ribb fördes klassen i land efter den klassiska morgonstädningen. Eller i land kanske inte är rätt ord utan ribben körde oss tillräckligt nära för att vi skulle kunna vada i land. Efter några turer så var hela klassen äntligen på fast mark och vi kunde röra oss mot en av öns fyrar samt det lokala museet. Efter ett trevligt besök så fördes vi därefter tillbaka till Älva för lite lunch och resans första lektion i fartygsbefäl samt naturbruk.

I skrivandets stund så spelas det kort i mässen och i salongen skall de precis starta kvällens film, vi får se vad det blir denna gång. Älva tuggar tappert vidare söderut.

Jag vill även passa på att avsluta denna logg med att säga hur imponerad jag är över eleverna och hur de handskas med oförutsedda händelser och att deras positiva humör. Det är en förmån att få spendera dessa dagar tillsammans med dem. Jag vill även ge en stor ros till besättningen för deras lugna handskande när det oväntade händer.

Allt gott

Mikael, Lärare ombord



Hopp och lek på Sandön