

Logg från Älva

Datum: 26 april 2021

Elevloggare: Johanna Lundeberg och Valdemar Åkenes

Personalloggare: Kapten Stefan Alvå

Position: Ligger för ankars vid Mörtnäs

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Planerat datum för att segla vidare: 27/4

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/5

Väder: Klart, god sikt och kalla nordliga vindar

Elevlogg:

Hejhej!

Idag har vi i Mb19a satt vår första fot på Älva. Ett litet steg för mänskligheten, men stort för oss! När maten var lastad och vi hade installerat oss i hytterna var det vid tvåtiden dags att kasta loss från Stocksunds hamn. Efter att ha vinkat farväl till våra kära fortsatte vi färden framåt med våta kinder. Till vår stora förvåning fanns det journalister med ombord som var ivriga att intervjua några av klassens pärlor. När paparazzierna var nöjda droppade vi av dem och fortsatte med Vaxholm i sikte.

Längs färden fortsatte vi med förtrogenhetsutbildningen som nu har lärt oss massor om fartyget och hur vi ska agera ombord om något skulle hända. Vaktlaget i Byssan bjöd på en traditionsenlig korvmåndag med korvstroganoff till middag. Just nu ligger vi för ankar utanför Värmdö och allt är frid och fröjd. Vi gör oss hemmastadda, några laddar för filmkväll, andra laddar för nattvakt och ett fåtal fantaster engagerar sig i en fysikrapport. Vi är alla väldigt nöjda med första dagen och är nyfikna på vad framtiden på Älva har att erbjuda oss.

Trevlig kväll önskar Valdemar och Johanna i Mb19a



Älva backar ut från Stocksunds Hamn och Marina läroverket.

Personallogg:

Hej, mitt namn är Stefan och jag har jobbat här ombord i lite mer än 6 år nu. Det är alltid lika kul när en ny och ivrig klass kommer ombord och ser på allt här med nya ögon och med en längtan efter kunskap. Vi ska nu färdas längs Sveriges kust tillsammans och förhoppningsvis kommer vi i besättningen kunna föra vidare lite av våra erfarenheter och kunskaper till eleverna när det kommer till både segling och hantverket som krävs för att få ett gammalt segelfartyg som Älva att färdas över världshaven.

Nu ligger vi för ankars lite söder om Aspvik ute på Värmdö och imorgon bitti kommer vi lära klassen om de olika seglingsstationerna som vi har här ombord samt ha en teorilektion i segling och efter det ska vi slutföra förtrogenhetsutbildningen innan vi lättar ankar och seglar vidare runt Värmdö och sedan Söderut mot Malmö.



Från vänster: *Kapten Stefan Alvå, Däcksman Alva Hedlöf, Överstyrman Sofia Söderman, Däcksman Madeleine Johansson, Kock Catarina Nordlander, Andrestyrman Bengt Svensson, Däcksman Tobias Härder.*