

Logg från Älva

Datum: 02/5 - 2021

Elevloggare: David Kjellberg, Hannah Arwinge

Personalloggare: Lättmatros Madeleine

Position: Utanför Hallandsåsen

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 03/5 – 2021 Kosteröarna

Väder: Klart väder, god sikt, ingen sjö och ingen dyning

Elevlogg:

Hej alla där hemma. Dagen började med att vi firade ett födelsedagsbarn vid frukost med sång och muffins. Efter frukosten var det dags för avgång från Malmös hamn där vi spenderat ett dygn. Men innan vi kastade loss var vi tvungna att säga hejdå till Micke, vår underbara fysiklärare. Med lite tårar i ögonen vinkade vi till Micke då han gick med sin ryggsäck mot Malmös tågstation under denna känslosamma stund. Att lägga loss gick smidigt och enkelt med bra samarbete, utan problem och med Kosteröarna som nästa mål. Dagen fortsatte med marinbiologilektioner och god mat, linsoppa och vitlöksbröd för att vara exakt. Trötta som vi är så har vi delat upp oss. Några sover, andra pluggar och vissa njuter av fint väder och gitarrspelande.

Hejdå för ikväll och stora hälsningar från hela besättningen och klassen. Vi har det toppen!



"Flipper" fyller år idag! Tårta och ballonger samt ett stort grattis!



Stefan är uppe i riggen och jobbar med något

Personallogg:

Hallå i stugan, eller lägenheten, eller båten... var du än är helt enkelt.

Madeleine heter jag som skriver personallogg idag. Jag är en av tre lättmatrosar ombord, och har tidigare erfarenhet av att vara marinbiologielev ombord också. Jag gick ut Marina läroverket 2015 och har sedan dess jobbat med barn och ungdomar, jobbat i skola, förskola och på flera fartyg. Sedan hösten 2020 har jag jobbat heltid på Älva, och innan dess några resor sedan 2018.

Vad har vi gjort idag då... Jo idag, som tidigare skrivet, har vi kastat loss från Malmö och styr nu mot Nordkoster där eleverna ska få göra en strand-/mjukbottenexkursion. Efter att vi kastat loss är det en del att ta hand om.

Det finns en landgång som ska riggas ner korrekt och placeras på rätt plats, vilket våra fina elever gjorde ett alldeles utmärkt jobb med. Vi har en ribbåt som ska upp i en vagga på däck och det är massa fix med det som eleverna också fixat galant. Fendrar ska hängas på plats och trossar ska

kvajlas. De är alla jätteduktiga och jag är glad över att få segla med dem! Även fast vi saknar vind för att sätta segel har vi fantastiskt väder, strålande sol och många har suttit uppe på soldäck och pluggat under dagen. Kul att se att de studerar så bra ombord.

Under dagen har de också haft lektioner. Och sista planerade saken de hade idag var ett skeppsmöte, där två representanter från klassen sitter med befälhavaren, läraren och en eller två andra ur besättningen och får framföra synpunkter och annat som annars kanske inte kommer fram. Det är ett jättebra sätt för oss alla att lära oss, ändra på oss och bara kommunicera. Imorgon får de två representanterna från klassen framföra det som sades på mötet till resten av gruppen.

Nu i skrivande stund sitter en grupp uppe i salongen och spelar gitarr och sjunger tillsammans, det är så fint att se och höra.

Jag hoppas ni har det fint där hemma, och att vi snart får kramas igen! Till dess, cyberpuss och cyberkram och sköt om er.

/Madde