

Logg från Älva

Datum: 11/5-2021

Elevloggare: Ludvig och Elin

Personalloggare: Madeleine

Position: Göteborg, Eriksberg

Planerat datum för att segla vidare: Slutdestination

Beräknad ankomst till nästa hamn: Slutdestination

Väder: Göteborg bjuder på ett regnigt väder och 15-18 grader under dagen.

Elevlogg:

Snipp snapp slut så var denna resa slut. Imorgon bär klassen av mot Stockholm. Det är blandade känslor bland oss elever men jag tror att de allra flesta tycker att det ska bli skönt att få komma hem igen.

Dagen bjöd på städning och en trevlig avslutningsmiddag. Städningen påbörjades runt klockan 09:00 och var avslutad och godkänd av besättningen runt klockan 17:00. Senare in mot kvällen var det dags för middag. På menyn var det den klassiska varmrätten oxfilépasta och romsnittar var förrätt. Måltiden avslutades med en trevlig och syrlig halon/mynta sorbet och en björnbär/citronsorbet. Kvällen bjöd även på mycket bra klassisk underhållning. Det ändor som skakades (inte sexuellt) samt trevlig allsång med gitarr. Efter middagen var det dags för den traditionella kvällspromenaden längs kajen. Mycket trevligt! Nu när vi snöat in oss på middagen måste vi också påminna oss själva att ge beröm till de elever som under dagen utförde komplettering för kustuskeppar intyget. Bra kämpat!

Klass MB19a tackar besättning för en trevlig seglingsresa. Tills vi ses igen.



Allsång med egenskriven text om klassen och besättningen



Älva vid pir 5

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Idag har vi som eleverna skrivit städat hela fartyget från topp till botten, insidan och utsidan. Inte undersidan dock. Tur det, vattnet är ännu lite för kallt för det skulle jag tro. Vid lunchen har vi alltid en utvärdering av resan där eleverna får komma med synpunkter och åsikter om hela upplevelsen de varit med om. Det är väldigt givande för oss alla att få höra dessa för att kunna utveckla och förbättra upplevelsen och upplägget av turen. Efter lunch fortsatte städandet och när allt var klart var duscharna fulla och köerna till dem långa. Det nalkades avslutningsmiddag och alla skulle klä upp sig i sina finaste kläder.

Under middagen blev hela klassen hyllad av sina kamrater och även besättningen blev hyllad. Albert och Valdemar var toastmasters och fint upplädda i matchande outfits, det hölls tal och många sånger hade skrivits inför middagen. Många av oss blev tårögda, det var så fint. Jag har personligen aldrig varit med om att klassen engagerat sig så mycket inför den sista middagen och jag är överlycklig över få ha upplevt detta. Jag är överlycklig över att få ha seglat med Mb19a, det är en fantastisk grupp och ni som uppfostrat dem ska verkligen vara stolta. De är fantastiska!

Nu är det dags att ta vara på de här sista timmarna med klassen. Sköt om er där hemma, snart får ni träffa era barn igen.

Puss och kram (fortfarande på avstånd),

Hälsningar

Madeleine