

*Ute på Upplands nordligaste ände
Vi till en fager plats anlände
Där vågorna i takt med vinden slår in
Och inom kort känns platsen som din*

Uppfärden förgylldes av finska covers, Dollar Stores familjetoa, karaoke och sällskapsspel för översittare med någorlunda koll på världen. Väl framme välkomnades vi med öppna armar (men såklart på 2 meters avstånd!!!) av kingarna Lisbeth och Kjell Holmkvist (vilka skänkt världen den underbara människan, fyren i våra liv, vår mentor Markus Holmkvist). De undervisade oss i konsten att rensa fisk, och svarade på alla våra tänkbara frågor.



*Fast mer än havet binder dig här
Såsom skogen fylld av svampar och bär
Myrarna utgör grodornas svit
Och uppe i skyn flyger fåglar som hör hit*

Vi gick en naturstig i det nyinstiftade naturreservatet Björns Naturreservat. Den starka blåsten förde med sig kraftiga vågor som slog mot klipporna. Detta frestade vissa i klassen (sådana med...host...host y-kromosomer) att ta reda på om man verkligen blev blöt om man stod där vågorna kolliderade med klipporna- svar: ja. Sedan länsade vi skogen på trumpetsvamp och en och annan kantarell.



*I en hamn med anor där vinden ven
Värmdes själen av en kvällssol som sken
Där tidigare släkten levt i ett med havet
Och på så vis funnit sin väg till jaget*

Middagen gjordes av några godhjärtade MbV-are och bestod av närproducerade, egen rensade, panerade strömmingsfileér. Efter det fick vi en guidad tur genom fiskeläget av vår alldeles egna Markus, för att sedan komma tillbaka till kvällsfika bestående av nutellapizza. Kvällen avslutades med klassmys i vårt båthus där värme och kärlek sprudlade.



*När horisonten svalt dagens ljus
Somnar marken till vaggande sus
Vågorna fortsätter att rulla in
Och morgondagen är närmre än någonsin*



