

# Logg från Norra Idskär

---

**Datum:** 15/9-20

**Elevloggare:** Emma & Nils

**Personalloggare:** Viktor B

**Dagens ämne:** Matlagning, båtåkning och marinbiologi

**Väder:** Mulet, kallt och grått med en väldigt fin och solig morgon.

## Elevlogg:

Dagen började med frukost halv åtta som var lagad av B1. Klassen är uppdelad i tre grupper som haft olika "lektioner". Vi har haft båtåkning då vi fick navigera de rutter som vi ritat upp tidigare. Det gick bra så länge man bara vet vart man har alla båtar. Vi har även gjort undersökningar i vattnet runt Idskär och matlagningsgänget lagade en uppskattad ananaspaj som efterrätt till lunchen. Det finns en vattencykel som vi har upptäckt är väldigt rolig att åka på så det gjorde vi på lunchrasten och vid lite andra tillfällen. Den är gjord för 1 person men vi lyckades cykla två. När vi gjorde undersökningen i marinbiologin så var det några i varje grupp som simmade för att titta på botten och ni kan väl skänka en tanke till dessa människor för det var iskallt.

Sammanfattningsvis så har det varit två bra och roliga dagar. Hejdå eller något

## Personallogg

God kväll! Jag är klassens lärare i matlagning. Idag började dagen tidigt med en god frukost med värmande havregrynsgröt. Planen var att göra "för mycket" gröt för att kunna dryga ut framtida bak med. Men ungdomarna var väldigt förtjusta i gröten och om vi ska få något över får vi dubbla mängden gröt till imorgon. Under dagen har tre elevgrupper ansvarat för maten och varje måltid har varit väldigt god.

Till lunch åt vi en 60-talsklassiker, gratinerad kassler med ananas. Det var många rynkade näsor när de läste menyn, men när det serverades var vi alla positivt överraskade. Vi hittade inte rätt chilisås, därför gjorde eleverna en egen med bland annat habanero, vitlök och tomatpuré. Alla var överens om att det var bra att vi inte hittade chilisåsen, den egengjorda var himmelsk! Samma elevgrupp bakade bröd så vi har till frukost imorgon, och bjöd även på efterrätt, en paj med resterna av ananasen.

Även till middag åt vi en husmanklassiker. Köttfärslimpa med brunsås, potatis och lingon. Vi gjorde även ett vegetariskt alternativ, ugnsbakad hel blomkål med örter. Middagsgruppen ville också baka och bjöd på kanelbullar till kvällsfikat.

Det har varit en härlig dag med engagerade matlagare, god mat och en bra stämning i köket!

