

Logg från Viksten

Datum: 03/09-20

Elevloggare: Oskar Sterner, William Österman och Gustav Bengtsson

Lärrarloggare: Alvar

Position: Träskö-Storö

Väder: Molnigt och 18 grader

Elevlogg:

Idag hade vi sovmorgon pga nattnavigering natten till torsdag.

Efter frukost kastade vi loss från Träskö där vi legat under natten, för att öva på att köra och navigera. Under färden rundade vi Grinda där vi stötte på sjöräddningen. Björn frågade då om de skulle vilja öva på en räddningsinsats. De sa glatt ja och sedan la de oss till på Vikstens styrbordsida. Efter första gången så la de loss och vi gjorde ett nytt försök i inlärnings syfte. Vi tackade hjärtligt för övningen och satte kurs mot Träskö igen.

Idag var det Deltas tur att fixa middagen, dom stod för fläskfilé med ugnstrostad potatis.

Detta satt -----som en smäck i magen efter en natt av navigering. Efter middagen uppstod resans största problem. Septiktanken (svartvatten tanken) började läcka ut i akter kabinen, detta ledde till att alla som sov i aktern fick förflytta sig till mässen och slå läger där. Vi blev tvungna att åka iväg på en sväng för att hitta en tömningsstation. På vägen flyttade besättningen en del av svartvattnet till en mindre tank för att vi skulle kunna gå på toaletten. Denna kväll avslutades med fin filmrulle i mässen.

Lärrarlogg:

Idag blev det sovmorgon efter en fin mörknavigering med väldigt duktiga elever. Vi tog en sovmorgon och vaknade i en nästan tom vik på Träskö Storö, en vik som under semestertid är mer än fullproppad. Härligt att se skärgården även när den är nästan tom. Vi hamnade på Träskö Storö en dag före planerad ankomst pga fartyg vid den kaj vi hade tänkt använda för förtöjning så vi behövde tänka om lite inför dagens resa. Beslutet blev en "rundtur" i denna del av skärgården för att sedan återvända till samma berg vi lämnat tidigare under dagen.

Väl tillbaka blev det bad för badsugna och avkoppling för dom som kände för det. Middagen bestod av grillat kött med lite olika tillbehör, inte dumt alls. Några elever bestämde sig för att middagen skulle ätas på berget. En härlig avslutning på en fin dag tyckte vi. Någon timme senare visade det sig att vi fått problem med Vikstens svartvattentank, vilket tvingade oss till avfärd redan samma kväll. Eleverna skapade en filmkväll och fixade nybakade bullar, det är inte så dumt att vara mentor åt sådana elever tycker Alvar som knåpat ihop dessa rader.

