

Logg från Viksten

Datum: 1 september 2020

Elevloggare: Hugo B, Filip H, Oskar R

Lärologgare: Marko

Position: Arholma österhamn

Väder: Soligt

Elevlogg:

Laget Bravo fixade frukost till alla på båten i Norrtälje hamn. Sedan gick vi till Pythagoras motor-museum där vi fick se en tändkulemotor starta. Vi fick se hur de bodde och arbetade under industrialismen.

När vi sen kom tillbaka till fartyget så åt vi en redig lunch som besättningen lagade. På eftermiddagen så kastade vi loss från kaj och begav oss mot Arholma. Det var en vågig resa med mycket sjösjuka och svårt navigerande. Efter en god tacobuffé så tog de flesta ett dopp från båten. Ikväll ska vi gå och lägga oss tidigt för att förbereda oss för nattnavigering imorgon kväll.

Lärologg:

Hejsan!

Jag heter Marko och är däcksansvaring på Viksten. Dagen började med en väldigt god frukost som eleverna hade förberett med lite stöd. Efter det var det dags för städning och eleverna hade i sina vaktlag fått områden ombord fartyget som skulle städas. Jag gjorde en noggrann kontroll att allt var städat enligt vår standard ombord, efter många suck och backningar så blev städningen godkänd. Medan eleverna var på Pythagoras planerade jag och Erik som är befälhavare dagens rutt. Vi förberedde även lunchen.

När vi väl kastade loss så var vädret riktigt fint och eleverna betedde sig ännu finare vid brygg-tjänsten. Vi tog en liten längre rutt och åkte norr om Arholma för att eleverna skulle få känna av lite gung.

Nu efter en riktigt god tacosbuffé och bad så har eleverna lite fritid och vissa spelar kort och andra har väldigt filosofiska samtal 😊



